

Kerstmis in het jaar des Heren 2018

We kijken alweer uit naar het komende Kerstfeest. Al heel vroeg zie je de aankondigingen voor de kerstmarkten verschijnen: de beste zijn de Duitse of de Engelse maar die zijn wat ver weg. Kerstmarkten zijn er al vóór de Sint. Dat is ook echt nodig want de sfeer van het kerstgebeuren moet ons alvast een beetje week en zachtmoedig maken.

De 'goed heiligman' heeft namelijk veel te verduren, zijn komst roept tegenwoordig alleen maar ruzie, herrie en tweestrijd op. Behalve veel zoetigheid heeft de Sint tegenwoordig ook veel zure en bittere snoepjes te verdelen. Er zijn tegenwoordig meer gebroken harten van gal dan hele harten van suikergoed of marsepein. Pieten strooien niet meer want ze worden bekogeld met rotte eieren. Zelfs Christelijke politieke leiders vinden dat ze zich ermee moeten bemoeien en die hebben het al zo zwaar.

Gelukkig heeft de kerststal in de Sint-Jan in Den Bosch dit jaar als thema 'naastenliefde' mee gekregen. De ultieme naastenliefde van God is dat Hij zijn Zoon aan ons geeft. De nieuwe plebaan van de Sint-Jan heeft het al vlug begrepen. Een wensput om je kerstwensen in te stoppen is ook aanwezig en misschien echoot het wel 'vrolijk Kerstfeest'?

We kijken dan uit, over de Sint heen, naar betere tijden waar knikengeltjes en glitterende kerstballen onze boze gedachten weg halen en onderstoppen. Naar kerstballen, waar je je spiegelbeeld in kunt zien, dat zo past in onze selfie-cultuur. Goed dat we nog af en toe nog in het Boek Genesis lezen, wat ons vertelt dat we geschapen zijn naar het beeld en gelijkenis van God. We zien dan, als we goed in die kerstballen spiegelen, zeer waarschijnlijk het beeld van God in ons en daar gaat het toch om.

We kijken uit naar die onvervangbare kerstsfeer thuis met koude en sneeuw, echte was-kaarsjes, worstenbrood en een Stille Nacht gezongen door engeltjes die

onze lang gekoesterde nostalgische gevoelens helemaal compleet maken.

Weten we nog dat met al onze religieuze hang naar zin en voldoening, spirituele zoektochten en ontdekkingsreizen het hele kerstverhaal zoals we dat vertellen maar een heel dun, flinterdun, bestaansrecht heeft? Lucas en Matheus beschrijven nergens dat het midden in de winter is, koud en dat de aarde bezaaid ligt met sneeuw en ijs. De dramatiek van de ontberende reis van de zwangere vrouw en het schamele onderdak hangt samen met het feit 'men' de geboorte van Jezus op 25 december heeft geplaatst. Deze keuze is een ingeving van een 4^{de} eeuwse paus geweest om het feest van de winterzonnwende, het heidense feest van de geboorte van de onoverwinnelijke zon, te christianiseren. De geboorte van het Licht der Wereld, Jezus Christus, wordt pas echt viering van het Mysterie van de menswording als we het plaatsen in een atmosfeer van koude, donkere nacht, sneeuw, diep duister en een schamele stal met een os en een ezel een voederbak en engelen die God's lof zingen. De wijzen zijn koningen geworden die met hun rijke gaven het arme kind komen begroeten. Symboliek die aanspreekt en zelfs Christenen in warme oorden als Azië en Latijns Amerika in vervoering brengt voor het feit dat de natuurlijke lichtsymboliek gekoppeld wordt aan het feit van de geboorte van Christus, Licht der Wereld, Zon der gerechtigheid.

Weten we dat de eerste Christenen, niet de geboortedag van een mensenkind vierden maar de sterfdag, de geboorte in het hemelse Rijk?

De kern van het feest is niet de datum, of het winterse tafereel, noch de kerstboom of de gemoeidelijke huiselijke sfeer, noch het aandoenlijk verhaal, maar de menswording van God, de nieuwe Glorie van God, de nieuwe Vrede



Vervolg van pagina 1

voor ons mensen, de maagdelijke moeder, de aanbidding van de herders en van de eerste heidenen. Het volk dat gezeten was in de duisternis en de schaduw van de dood wordt bevrijdt door de geboorte van de Verlosser, de Zoon van God.

Qua gevoeligheid is hét grote kerkelijke feest van het jaar het Kerstfeest. Maar hét grootste feest is natuurlijk Pasen waar met de dood van Christus en de opstanding, de Verrijzenis, het verdoemelijke kwaad wordt overwonnen en God overwint in de Verlossingsnacht.

Die Verlossingsnacht kent wel een begin en dat is Kerstmis, God die neerdaalt met de geboorte van Zijn Zoon.

Een Zalig en Vredevol Kerstfeest,

Pastoor R. Kerssemakers,
Kapelaan J. Beekman
en bestuur Parochie Willibrordus

Voor hen die gaan trouwen of die pas getrouwd zijn:

Cursus huwelijksvoorbereiding

Een goede voorbereiding op wat een mensenleven lang mee moet gaan is wel erg belangrijk. Een huwelijkssluiting is niet 'God zegene de greep' en we zien wel 'waar het schip strandt', maar is bewust en goed voorbereid het bootje instappen.

Een goed huwelijk, het geluk van twee mensen en meestal een gezin, hangt voor een heel groot deel af van hoe je "communiceert", hoe je je "toewijding" vorm geeft, hoe je "conflicten oplost", hoe je de "liefde die je voor elkaar hebt, levend en levendig houdt" en hoe je "gedeelde waarden en doelen" beleeft. Er is niemand die dit meteen van dag 1 perfect volbrengt. Meestal moet dat in de praktijk geleerd worden. Vaak niet zonder problemen vaak niet zonder kleerscheuren.

Als parochie willen wij jonge stellen die gaan trouwen, of die al getrouwd zijn, hierbij helpen met het aanbieden van een cursus die uit vijf onderdelen bestaat. Vijf sessies waarbij de verschillende onderwerpen successievelijk aan de orde komen in een rustige omgeving met getrouwde stellen die al de nodige jaren 'ervaring' hebben. Deze cursus kent een bestaande formule en heeft een Engelstalige oorsprong, maar wordt in het Nederlands gegeven: "pre-mariage course Alpha" (info@premariagecourse.nl).

De cursus is een traject wat door het stel zelf gevolgd wordt vanuit de eigen persoonlijke situatie en deze wordt dan ook als zodanig niet met andere gedeeld. Bij de cursus is ook een priester beschikbaar voor eventuele vragen of gesprekken. De cursus vervangt de voorbereiding met de eigen (parochie) priester die u trouwt niet, maar is aanvullend.

De Parochie Willibrordus in Oss, biedt deze cursus aan en is vrij toegankelijk voor hen die een kerkelijk huwelijk van

plan zijn te gaan sluiten of daarover na denken of het recent gesloten hebben.

De cursus start in het voorjaar van 2019:

Sessie 1: Vrijdagavond 8 februari 2019 om 18.00 tot 21.30 uur (inclusief diner).

Sessie 2 + 3: Zaterdag 9 maart 2019 van 10.00 tot 15.00 uur (inclusief lunch).

Sessie 4 + 5: Zaterdag 23 maart 2019 van 10.00 tot 15.00 uur (inclusief lunch).

Aanmelden:

Stuur voor 15 januari 2019 een mail naar:

info@parochiewillibrordus.nl

Compleet met volledige namen, adres en telefoonnummer.

Locatie:

Parochiecentrum Willibrordus Parochie, Koornstraat 6, 5341 BR Oss.

Kosten:

50 euro per koppel (inclusief eten/drinken en cursusmateriaal).

De betaling graag van te voren voldoen op bankrekeningnummer: **NL34 RABO 0140 40 56 82** t.n.v. Parochie Willibrordus Oss.

Meer informatie?

Stuur dan een mail naar: **info@parochiewillibrordus.nl**

of **theundegroot7@gmail.com**

Zondag 16 december

Kerstconcert in de Grote Kerk



Op deze zondag brengt het Vocaal Ensemble Oss wederom haar traditionele Kerstconcert.

Dit concert begint om 15.00 uur in de Grote Kerk van Oss. Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis!

Naast bekende kerstliederen zoals 'Stille Nacht' en 'Ave Maria' van de componisten Byrd en Bruckner, worden er ook een aantal moderne kerstliederen van hedendaagse componisten ten gehore gebracht. Van componist Arvo Pärt (1935) wordt het 'Magnificat' uitgevoerd en van de componist Ola Gjeilo (1978) 'Northern Lights'. Verder staat op het programma het 12 stemmige 'Angelus ad pastores ait' van G. Gabriele. Dit zal een behoorlijke uitdaging zijn voor het koor en solisten. Het belooft dit jaar een mooi en boeiend concert te worden.

Mijn “vertesselkes” beschrijven kleine dingen. Dingen, die al nostalgie geworden zijn, maar ook actuele voorvallen, op mijn eigen manier verteld, deels met een lach of een traan. Ook het A.B.O. (algemeen beschaafd oss) zal af en toe langs komen. Ik wens u veel leesplezier toe.



‘Kwô

‘Kwô dà’k unne vogel waar,
dan vloog ik naor de zon.
Um me daor te wèreme,
‘kwô dà’k dà ‘s kon.
Dan rustte ik ôk èfkes út,
op unne schônne wolluk.
‘K zie me daor al ôlling zitte,
logjes drijvend op de weind.
‘K maak wà gèkke tuimelingen
en prebeer d’r tussendûr
‘t høgste lied te zinge.
‘K vlieg umhøg; dan wir umlèg,
um mi unne mooien dreij,
vlak langs de regenboog te sjeeze.
‘Tis sunt dà’k gènne vogel zè,
mar ‘tis wel mènne wens.
Dan zè’k pas hëllemaol tevrééj
èn, unne contente mens.





Religieus Erfgoed

Op zondag 28 oktober horen we van onze penningmeester van de Willibrordus Parochie, Sidney van den Bergh, in het parochiecentrum tijdens het koffie uurtje na de Heilige Mis van 10.00 uur, dat het geen onderwerp is dat alleen religieuzen aangaat.

Afnemend kerkbezoek en dalende inkomsten leiden tot de onmogelijkheid alle religieuze objecten (kerken op de eerste plaats) in gemeenten goed te onderhouden. Dat een Rijksdienst voor Monumenten liever geen gebouwen met zichtbaar achterstallig onderhoud ziet spreekt vanzelf. De gemeente wordt er door haar bevolking ook op aangesproken, als die met een door het kerkbestuur besloten kerksluiting geconfronteerd wordt. Ze had geen inspraak en voelt zich vaak met een ruwe procedure overvallen en gepasseerd.

De gemeenten zijn geen eigenaars en handelen conform de scheiding tussen kerk en staat, maar dat betekent niet dat het hen niet aangaat. Als bijvoorbeeld alle kerken in de dorpen langs de Maas zouden verdwijnen zou dat niet alleen de betreffende dorpsbeelden aantasten, maar zouden ook "de getuigen" van de geschiedenis, het religieus leven van weleer, verdwijnen. De gemeenten wenden zich met het probleem tot de landelijke overheid. Daar wordt besloten tot het inrichten van zes pilots, die elk in hun territorium, in constructief overleg met alle betrokkenen (vertegenwoordigd door instanties) moeten zoeken naar de optimale oplossing.

Dat het beoogde resultaat, een kerkensie, erg vlot uit een overleg met zoveel deelnemers (parochie, bisdom, gemeente, wijkraden en instanties) rolt, valt niet te verwachten. Maar draagvlak ervoor is belangrijker dan snelheid. Met de nodige inzet heeft Oss één van de zes pilots binnengehaald.

Ook is Oss de enige gemeente, waar de moskeeën volop meedoen. Wat moet in de pilot onze opstelling, als katholieken/parochianen, zijn? Streven naar het voorkomen van verkwanseling en naar het veilig stellen van de betaalbaarheid van het onderhoud van wat we over mogen en kunnen houden.

Van het voor 1 euro aan een projectontwikkelaar verkopen van een leegstaande kerk valt niet het hoogste rendement te verwachten en in de woningmarkt is weggeven van een gebouw met achterstallig onderhoud ook geen gebruik. Zouden onze voorouders, die zich nogal wat ontzegden om het voor hun kerk benodigde kapitaal bij elkaar te schrapen, zich bij zo'n transactie niet in hun graf omkeren? Valt er niet wat beters te bedenken?

Is verkopen en met de opbrengst ervan een poosje andere objecten onderhouden niet een doodlopende weg, die op potverteren lijkt? Verdient het zoeken van een herbestemming waarvoor enige investering nodig is, maar waarvan de huuropbrengst tot een positief rendement leidt, waaruit het onderhoud van andere gebouwen/objecten bekostigd kan worden niet de voorkeur?

Zeker zal het vinden van een acceptabele en rendabele

herbestemming van een gebouw in een wat grotere plaats als regel minder moeilijk zijn dan in een klein dorp. Dat mag geen reden zijn om niet te gaan zoeken. Sidney verwacht, ja vertrouwt erop, dat er een kerkensie ontstaat door constructieve samenwerking van veel betrokken groepen en instanties. Zodat ze een weerspiegeling zal geven van wat parochianen en bewoners met elkaar hebben besproken.

De dialoog, over rooms katholieken, protestanten en moslimgemeenschap heen, is van grote waarde. De samenwerking, los van het geloof, is de grootste stap voorwaarts. Zo'n dialoog vereist een zekere ruimhartigheid; openstelling voor andermans opvattingen en ideeën en de acceptatie gebonden te zijn aan wat uit die samenwerking groeit. Vrijwel zeker zal religieus erfgoed en kerkensie nogal eens onderwerp van gesprek zijn. En mocht beweerd worden, dat er hier of daar iets gaat verdwijnen schrik dan niet te hard en laat je niets wijs maken. In de pilot zal niemand in zijn eentje dingen kunnen beslissen of vetorecht hebben. We mogen ons gelukkig prijzen met een goede vertegenwoordiger daarin, bij wie behartiging van onze belangen in goede, ja in prima handen is.



BERGHEM, R. K. Kerk St. Willibrordusstraat



Langs deze weg zet genen voet of zeg "Maria wees gegroet"

Met sierlijke letters staat deze uitnodiging aan de voorbijganger te lezen op het portiekje van de Mariakapel beneden de dijk tussen Megen en Macharen. De kapel is strategisch gelegen, althans vroeger. Toen lag daar, achter de dijk, een pontveer. Iedereen die vanuit Maasbommel de Maas overstak passeerde deze kapel. Men wist dan meteen: hier ben ik in Katholiek gebied en in het graafschap Megen. Aan de overkant van de Maas was de openbare beleving van het Katholicisme verboden. Dus bouwden de pastoors van Megen, Haren en Macharen zo dicht mogelijk bij dit gebied omstreeks 1733 een Mariakapel. Niet zomaar een kapel, maar een kapel die zij specifiek wijdden aan 'Maria, Zeven Smarten'. In de nieuwe kapel bij het veer konden onderdrukte Katholieken van de overkant tezamen met de vrije Katholieken uit het graafschap Megen de rozenkrans bidden. Het benoemen van de Zeven Smarten van Maria behoort daartoe.

Mariakapel aan de dijk weer uit de steigers!

De kapel heeft de afgelopen maanden in de steigers gestaan want alle glas in lood ramen werden gerestaureerd. Nu de steigers weer zijn verdwenen kan men de prachtige glas in lood ramen weer bewonderen. Als het weer het toelaat wordt de Mariakapel van binnen en van buiten opnieuw geschilderd zodat het voor vele jaren er weer netjes bijstaat. Dagelijks komen hier vele wandelaars, fietsers en andere passanten voorbij en steken vaak een kaarsje aan want kaarsjes branden er altijd.

Eerste en tweede Kerstdag is de Grote Kerk in Oss extra geopend van 13.00 tot 17.00 uur om een bezoek te brengen aan onze mooie Kerststal compleet met knikengel.



Advent

Nu brandt de eerste kaars,
teken van wachten op
Jezus geboorte,
de komst van de Heer.

Kijk hoe het kaarsje brandt,
lichtglans verspreidende,
volgende zondag
ontsteken we meer.

*

Twee lichtjes schijnen al,
richten de aandacht op
Jezus geboorte,
de komst van de Heer.

Zie hoe het lichter wordt,
blijdschapverkondigers,
komende zondag zien
wij ze graag weer.

**

Drie vlammen fonkelen,
kijken verlangend naar
Jezus geboorte,
de komst van de Heer.

Voel hoe het warmer wordt,
kou overstijgende,
nog maar een weekje,
dan branden er meer.

Vier lichtjes schitteren,
nu komt het dichterbij,
Jezus geboorte,
de komst van de Heer.

Die onze Redder is,
Vredeverkondiger,
over ... nachties klinkt
God zij de eer!



NA-meetings

“Wij hebben een manier gevonden om te leven zonder drugs te gebruiken en delen dit graag met iedereen voor wie drugs een probleem vormen.”

Even voorstellen: We zijn herstellende verslaafden die elke vrijdagavond bij elkaar komen in Parochiecentrum van de Willibrordus Parochie aan de Koornstraat in Oss om ervaringen te delen en om zo andere verslaafden kracht en hoop te bieden.

Het is gebleken dat als men deze NA-meetings blijft bezoeken en men bezig blijft met het naleven van de stappen (zoals die door “NA-Anoniem Verslaafden” staan beschreven), de kans groter is om met de ziekte “verslaving” om te kunnen gaan. Het gaat te ver om te zeggen dat we van deze ziekte kunnen genezen, maar we kunnen wel op een positieve manier in het leven staan ook al zijn we verslaafd.

Wij hebben er niet voor gekozen om verslaafd te worden. We lijden aan een ziekte die zich manifesteert op een manier die asociaal is en die het moeilijk maakt de ziekte op te merken, een diagnose te stellen en de ziekte te behandelen. Wij komen bij elkaar om als verslaafden onder elkaar, ervaringen te delen. Ervaringen van wat de ziekte met ons doet. Spiritueel, emotioneel en fysiek. Het bezoeken of bijwonen van de meeting is gratis. We vragen alleen een vrijwillige bijdrage om de kosten van de huur van de meetingruimte en koffie/thee te betalen en voor de aankoop van literatuur.

Zoals onze NA-groep (Narcotic Anonymous, Anonieme Verslaafden) elke vrijdagavond bij elkaar komt in Oss zijn er



meerdere meetings in verschillende regio's. Er zijn ook meetings voor naasten van verslaafden, alsook voor de kinderen van verslaafden. Het moge duidelijk zijn dat het moeten leven met een verslaafde in het gezin toch zijn sporen nalaat. Op emotioneel, spiritueel en financieel gebied. Alles mag en kan besproken worden tijdens de meeting. Er wordt hier niet geoordeeld of veroordeeld. Iedereen wordt in zijn of haar waarde gelaten en wordt geaccepteerd hoe hij of zij is. Zoals de ene verslaafde de andere helpt door het delen van ervaringen zo geldt dat ook voor de naasten van verslaafden.

Wanneer je zelf denkt : ik heb een probleem met drugs, dan ben je van harte welkom op onze meetings. Ook als je iemand kent in je directe omgeving dan is er altijd ruimte bij onze NA-meeting en is hij/zij van harte welkom. *“Want samen kunnen we wat we alléén niet kunnen!”*

NA- Meetings

**Iedere vrijdagavond van 20.00 tot 21.30 uur.
Parochiecentrum Willibrordus Parochie,
Koornstaat 6 Oss**

Uitgeleide gedaan vanuit onze Willibrordus Parochie

Naam overledenen:	Leeftijd
✝ Maria Wilhelmina Henrica Kling-Bergers	85 jaar
✝ Wilhelmus Alex Arnoldus van de Geijn	53 jaar
✝ Hubertus Antonius Vincken	80 jaar
✝ Joseph Bronneberg	89 jaar
✝ Gerardus Baum	85 jaar
✝ Wilhelmus Franciscus van Ballegooij	65 jaar
✝ Cornelis Johannes Martens	83 jaar
✝ Gerardus Cornelis Maria van Tilburg	90 jaar

Zondag 6 januari 2019

Nieuwjaarsreceptie Willibrordus Parochie



Ook in 2019 is er voor alle parochianen van de Willibrordus Parochie (Oss, Macharen, Megen, Haren en Berghem) een gezellige nieuwjaarsreceptie.

Deze wordt gehouden in het Parochiecentrum aan de Koornstraat 6 te Oss. Aanvang 14.30 uur. Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten, in gesprek te gaan en herinneringen op te halen van 2018. En natuurlijk om elkaar een gelukkig en gezegend Nieuwjaar te wensen.

WELKOM!

Te druk...!

Lieve Heer,

Het spijt me dat u de zondag op zo'n vreemde dag hebt gezet. Ziet u, het zit zo: wij zouden veel beter en veel geregender naar de kerk kunnen komen als u daarvoor een andere dag had gekozen. Nu is het juist de dag die volgt op een week van hard werken. Meestal zijn we dan erg moe en willen we graag wat uitrusten. Bovendien gaat er juist een zaterdag aan vooraf. Mijn man zit dan te knutselen aan de auto en de kinderen en ik hebben dan ook van alles te doen. 's Avonds gaan we vaak uit of we ontvangen bezoek. Van vroeg naar bed gaan is er dan geen sprake. Kunt u ons dan kwalijk nemen dat we de volgende dag dan wat uitslapen? Verder valt het ons op, dat het juist op zondag guur en koud weer is of dat het regent. Is het een keer wel mooi weer, dan willen we er wel eens op uit naar de bossen of zo, want zoals ik zei, 's zaterdags komt er niet zo veel van. Ziet u, Heer God, ik schrijf dit omdat ik zo graag wil, dat u deze zaak ook eens van ons standpunt bekijkt.

Het is echt niet onze schuld of onwil, dat we 's zondags zo weinig naar de kerk komen. We zouden graag willen en we weten dat het moet en dat we het nodig hebben. We willen alleen maar zeggen, dat het werkelijk niet kan en we hopen dat u ons zult begrijpen.

Uw toegenegen
I.K. Ben te Druk

Antwoord van de Heer

Lief kind,

Wat heb ik toch een zwaar kruis opgelegd, door Mijn dag precies op zondag te laten vallen en dan nota bene nog wel na een vrije zaterdag! Maar ik zal het uitleggen. De maandag is als vanouds bedoeld als wasdag en op dinsdag wordt die gladgestreken. De woensdag gaat op aan diverse klusjes en de kinderen vragen aandacht op de vrije middag. Op donderdag krijgen de slaapkamers een goede beurt en op vrijdag wordt de rest van het huis gedaan om jouw bezoek in het weekend waardig te kunnen ontvangen. Dan kun je op de zaterdag uitslapen en de boodschappen doen en je man kan na zijn vijf werkdagen aan de auto knutselen. Ja, en nou zondag, hè? Dan mag jij op visite... bij Mij. Want ik wil jou dan even bijpraten, weer of geen weer, zin of geen zin. Zes dagen in de week kijk ik dag en nacht naar je om, als je thuis bent, voor een stoplicht staat, in de supermarkt loopt, niet in slaap kan komen. Altijd en overal ben ik bij jou. En nu wil ik gewoon dat je op Mijn dag bij Mij op bezoek komt en dat je ook regelmatig komt, en dan ook regelmatig bij Mij aan tafel komt. Daarom verwacht ik je, kijk ik naar je uit, elke zondag.

Je Vader



Gezinsviering kerstavond in de Grote Kerk



Op Kerstavond 24 december is om 19.00 uur de gezinsviering in de Grote Kerk. Zoals ieder jaar gaan de Communicanten en Vormelingen samen het Kerstverhaal uitbeelden. Dit maakt deel uit van hun voorbereidingen op hun Eerste Heilige Communie en Vormsel.

De kinderen zijn al druk aan het oefenen en kijken uit om op deze manier de geboorte van Jezus te vieren. Het jeugd-orkest 'Opmaat' van KVA zorgt tijdens deze gezinsviering voor de muzikale begeleiding. Tijdens deze gezinsviering worden er samen met het kinderkoor en het orkest mooie Kerstliederen gezongen. Deze viering is voor jong en oud dus breng je kinderen en of kleinkinderen mee naar deze viering. Het zal voor groot en klein een mooie Kerstavond worden. En iedereen helpen zich aan al de zegeningen in ons leven te herinneren, die ons met de geboorte van Jezus, onze Verlosser, gegeven werden.

Samen bidden in de Advent

Tijdens de Advent worden van maandag tot en met vrijdag bij het Maria altaar in de Grote Kerk te Oss de Laudan (het morgengebed) gebeden.
Aanvangstijd Laudan: 08.10 uur voorafgaand aan de Eucharistieviering van 08.30 uur.

De Laudan openingsvers: Hymne; Psalm met antifoon; Lofzang uit het Oude Testament; Psalm met antifoon; Korte Schriftlezing met beurtzang; Lofzang van Zacharias met antifoon.
Slotgebeden: Smeekbeden, het Onze Vader, afsluitend gebed en zegen.

U bent van harte uitgenodigd.

Visserskerk kinderkoor zingt op Kerstavond



Op Kerstavond wordt het Kerstverhaal uitgebeeld en worden er Kerstliedjes gezongen door het KinderKerstKoor in de Heilige Geest Kerk aan de Berghemseweg.
Aanvang 17.30 tot 18.00 uur.

In gesprek met de pastoor (vervolg)

Hoi, ik ben Valerie. Bijna 21 jaar geleden ben ik gedoopt en met mij veel van mijn vrienden en vriendinnen. Hoeveel van hen er tegenwoordig nog naar de kerk gaan, kan ik op één hand tellen. Dit is een keuze die ze mogen maken, maar weten ze eigenlijk waar ze niet voor kiezen? Een tijdje terug vroeg een vriend mij of wij christenen elk jaar onze communie doen en of een hostie een soort tosti is. Ik besloot in gesprek te gaan met de pastoor aan de hand van vragen van mijn gedoopte maar "ongelovige" vrienden. Ook ik kwam erachter dat er nog een hoop te leren is over de christelijke levenswijze. In deze editie praten we over keuzes maken en de pastoor zelf.

Ik geloof in eigen keuzes maken en dat mensen van nature een geweten hebben van goed en kwaad. In hoeverre wegen de keuzes die ik maak in het leven mee, als er al bepaald is in Gods plan, wat mijn bestemming is?

'God heeft een plan met jou. Hij heeft een plan met mij. Wij zijn mensen met een vrije wil. Het goede het mooie van God is dat hij ons niet als marionetten beschouwt. Hij houdt ons niet aan een touwtje. Het bijzondere van ons mens zijn is dat wij met die vrije wil mogen leven binnen in het grote plan van God. Zonder dat God ingrijpt bij de persoonlijke keuzes die wij maken. Die grote vrijheid is een groot goed. Dat is een teken van liefde, want Hij loopt het risico dat de mens niets meer met Hem te maken wil hebben. Die liefde impliceert risico, maar ook zelfgave. Dat wil zeggen God laat blijken dat Hij van ons mensen houdt doordat zijn eigen Zoon mens wordt, ons menselijk bestaan deelt, en zelf uit liefde voor ons sterft aan het kruis. Om te weten of ik binnen "Gods grote plan met mij" leef en keuzes maak, zal ik me oriënteren op de H. Schrift, oriënteren op wat de Rooms-Katholieke Kerk leert en van mij vraagt, het persoonlijk gebed beoefenen en vragen om Gods genade.'

Maar God zou ons dus nooit afdanken als wij niks meer met hem te maken willen hebben?

'Dat doet hij ook niet. De protestantse visie in deze is dat de mens geen vrije wil heeft, dat God al bepaald heeft of je in de hemel komt of niet. Dat is de predestinatieleer (de strenge protestante visie). Katholieken zeggen dat het helemaal aan jezelf ligt. Jij maakt de keuzes. God heeft wel een plan met je, een bedoeling met jou, maar of je in de hemel komt, ligt puur aan jezelf.'

Waarom zeggen mensen vaak als er een kind sterft, wat super oneerlijk is, dat dit een bewijs is dat er geen God bestaat?

'Ja, waarom is niet alles perfect? God heeft alles in het begin goed geschapen, maar het kwaad, de dood, is toch in de wereld gekomen. Door de vrijheid die de mens heeft, is op gegeven moment het kwaad in de wereld gekomen. De mens ging zich tegen God afzetten. Hij wilde gelijk zijn aan God. Denk aan het scheppingsverhaal: Adam en Eva in het paradijs. Toen ging het mis.'

'De grote vraag is: als God goed is, hoe kan dan het kwaad in de wereld zijn? Dat is een vraag die niemand echt kan beantwoorden. Daar kan ik ook geen antwoord op geven. Hij laat ons vrij, maar dan nog, waarom zorgt hij er niet voor dat er geen kwaad in de wereld is? Dat kwaad is een groot mysterie. De invloed van het kwaad ligt buiten mij. Als ik heel goed ben, helemaal leef zoals God het wil, dan toch kan het kwaad mij treffen, bijvoorbeeld kanker of een andere dodelijk ziekte. Of een dodelijk ongeval waar ik geen enkele schuld aan heb. Maar ook dan is God er voor mij. Juist als je ziek wordt kun je steun bij God vinden. Je bent Zijn kind.

Gods liefde is onvoorwaardelijk. Hij houdt van jou, hij laat jou niet los. Maar dat moet je wel weten.'

Is het kwaad dan net zo krachtig als God als Hij het kwaad niet kan overwinnen?

'God heeft het kwaad overwonnen. Hij is sterker, Hij overwint de dood: Jezus verrijst uit het graf.'

Maar wij niet?

'Niet enkel uit ons zelf. Wij kunnen deels het kwaad overwinnen. Daarom is Jezus Christus zo belangrijk. Alleen kun je dat niet, maar wel met Hem. Daarvoor zijn de sacramenten, om ons daarbij te helpen. Jezus Christus die de dood overwon is de "Verlossing van God" voor ons. De dood is het ultieme kwaad. Maar doordat Jezus de dood heeft overwonnen is het een doorgang geworden. Voordat Jezus Christus was gestorven was de dood het einde.'

Heeft Jezus dan ook de mensen gered die vóór hem doodgingen?

'Dat is een goede vraag. Dat heilsplan dat God met de wereld had, dat heeft hij vanaf het begin gehad. In het Oude Testament staat de aankondiging van de Verlosser. De mensen die erin geloofden dat de Verlosser zou komen en die daarna geleefd hebben, die zijn ook verlost, zegt de Kerk. Daarmee hebben we een moeilijk punt, want de Joden wachten nog steeds op de Messias. Hij was gekomen maar ze accepteerden hem niet. Dus ze hebben eigenlijk de boot gemist. Ze leven echter weer op de manier waarop hun geloof het voorschrijft zoals zij menen dat het goed is. Dus het is lastig om te zeggen of zij in de hemel komen of niet. Als ze zich goed aan hun geloof houden, dan denk ik wel dat het goed met hen komt.'

Maar een kind met een vrije wil wordt eigenlijk al op hele jonge leeftijd gedoopt, waardoor zijn ouders bepalen bij welke gemeenschap hij hoort. Dat vind ik een beetje in strijd met de vrije wil.

'Op die leeftijd bepalen ouders nog veel meer. De ouders kiezen normaal gesproken tot het verstand en geweten zover gevormd zijn dat de keuze ook zelf gedragen kan worden. Het moment dat een kind echt zelf kiest is eigenlijk het moment dat hij zich bewust kan zijn van de betekenis en de consequenties van zijn keuzes. In de Kerk zeggen we bij het vormsel. Ik vind de leeftijd van het vormsel in Nederland eigenlijk veel te jong. Wij doen dat met twaalf jaar. In Nijmegen deed ik het vormsel met kinderen van vijftien à zestien jaar. Dat is een leeftijd waarop je je bewuster begint te realiseren wie je bent waarvoor je kiest en welke weg je wilt gaan en dan kun je veel beter tot een eigen keuze komen. Kinderen kunnen als ze twaalf jaar zijn niet kiezen of ze het vormsel willen doen. Omdat ze helemaal niet weten waar het in het christendom over gaat. Ik heb me in de loop der jaren pas

gerealiseerd wat het betekent om christen te zijn en om gedoopt te zijn. Op mijn vijftiende, zestiende jaar wist ik dat eigenlijk ook nog niet eens. Langzaam drong het tot me door dat het een keuze moet zijn, dat ik bewust voor Jezus en Zijn Kerk moest kiezen. Dat het doopsel zo vroeg is heeft ermee te maken dat je al heel vroeg start met de verbondenheid met God. De genade. Het is een stukje extra hulp. Je wordt vrijgemaakt van, je komt los van de erfzonde, waardoor je het goede kunt doen. Het is een extra plus die je je kinderen meegeeft, maar uiteindelijk moeten ze straks toch zelf de keuze maken. Het is geen automatisme. Het doopsel is vaak voor de ouders, dat zij weten dat hun kind verbonden is met God. Zo is er ook verbondenheid in de familie. Dan zijn het niet alleen papa en mama die gedoopt zijn en erbij horen, maar ook het kindje. Je leeft als kinderen van God. Maar uiteindelijk maakt het kindje straks toch zelf de keuze of het met God verder wil gaan. Het doopsel is door de vrije wil geen garantie dat het bij God uitkomt en thuiskomt. Het is wel de bedoeling.'

Bent u weleens eenzaam als pastoor?

'Ja, dat ben ik weleens. Wie niet? Natuurlijk is het niet altijd even makkelijk om celibatair te leven. Maar die keuze heb ik 25 jaar geleden gemaakt. Menselijk gezien heb ik ook behoefte aan gezelligheid en aan iemand om me heen. Maar daar staan weer zo veel andere dingen tegenover. Anders had ik die keuze nog geen jaar volgehouden. Ik krijg er ook heel veel voor terug. En ik geloof er



heilig in dat God mij heeft bestemd om priester te worden. Dat is Zijn plan met mij. Dat is mijn weg om gelukkig te zijn en te worden. Soms denk ik weleens: waarom hebt U mij uitgekozen? Uiteindelijk ben ik heel blij en gelukkig met mijn keuze.'

Maar als je gelooft dat je in het leven bent geroepen om priester te worden is dat ook een soort predestinatie toch?

'Nee, predestinatie is dat er geen andere weg mogelijk is. Dan is het onherroepelijk. Ik had ook kunnen zeggen tegen God: "Ik doe het niet." Ik kan ook morgen zeggen: "Ik schei ermee uit." Dat is de fundamentele vrijheid van een kind van God. Sommige mensen vragen of je mag twijfelen als je gelovig bent. Ik denk juist dat twijfel heel belangrijk is, dan blijf je onderzoeken. Anders kan het heel erg zwart/wit worden. Dat mag niet en dat wel. Dan kan je rigoureuus worden als je niet oplet. Twijfel zorgt dat je niet in de automaat komt.'

Het wonderlijke van een roeping is: waarom jij wel, en een ander niet?

Waarom ben ik nooit zo aangetrokken tot een persoon, maar wel tot het priesterschap.

Ik zeg: "Dank je wel Lieve Heer," maar ik kan het niet uitleggen. Ik heb ook mijn verliefdheden gehad, maar nooit dat ik er echt helemaal voor wilde gaan. Of misschien heb ik niet goed genoeg gezocht, dat weet ik niet. Ik geloof wel dat je als je eenmaal een keuze hebt gemaakt, goed overwogen, je bij die keuze moet blijven ook, juist als het moeilijk wordt.'

Valerie in gesprek met pastoor Roland Kerssemakers: zie eerder uitgegeven kerkbladen en de volgende uitgave.

Willibrordusviering was ook dit jaar een succes!

Op zondag 11 november vierde onze Willibrordusparochie het feest van haar patroonheilige. In de Heilige Mis van 10.00 uur was het schitterend om te zien en te horen dat met zoveel koorleden de Mis werd opgeluisterd.

Door koorleden van bijna alle koren uit onze parochie samen te voegen werd het een groot succes. Vooraf zijn er verschillende repeteerbijeenkomsten, onder leiding van Wilmy van den Berg, geweest. Het resultaat mocht er wezen.

Voor volgend jaar wordt er opnieuw op vele koorleden uit de verschillende kernen uit onze parochie Willibrordus gerekend. Want het doel van deze gezamenlijke viering is om samen het feest van onze patroonheilige te vieren en met elkaar in verbinding te zijn als één parochie.

Na de Heilige Mis was er de gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het parochiecentrum aan de Koornstraat en gezellig na te praten onder het genot van een kopje koffie/thee of een drankje. We kunnen terugkijken op een mooie viering in de kerk en een gezellige bijeenkomst in het parochiecentrum. Het was voor iedereen een geslaagde Willibrordusviering 2018.

Dank aan alle koorleden en de vele vrijwilligers die aan deze dag hun steentje hebben bijgedragen. Met velen hebben we samengewerkt om deze dag te doen slagen.



Jubilea



Bijzondere jubilaris bij het Don Boscokoor

Zondag 25 november hadden wij een unieke jubilaris in ons midden, geen zanger of zangeres dit keer. Maar onze organist de heer Hans van Orsouw, die 40 jaar lang onafgebroken orgelklanken in alle tonsoorten over de kerkgangers heeft uitgestort.

Hij is de "vijfde" vaste organist sinds de oprichting van de Don Bosco parochie. Waarom uniek? Hans van Orsouw bespeelt ook al 27 jaar het orgel van de H. Remigius kerk in Lithoijen. Altijd trouw aanwezig en goed gehumeurd bij de

repetities en vieringen in beide parochies. Daarnaast thuis dagelijks de partituren oefenen. Een druk leven! Een geweldige prestatie, waar we zeer trots op en dankbaar voor zijn.

Pastoor R. Kerssemakers overhandigde hem tijdens de Eucharistieviering de erepenning van de H. Willibrordus en benadrukte zijn passie om door te gaan.

Vervolgens was er een druk bezochte en gezellige receptie in het Parochiecentrum. De gehele familie, bijna voltallige koren uit Oss en Lithoijen en andere genodigden hebben Hans van Orsouw uitbundig gefeliciteerd. Dit gaf voor onze jubilaris een extra dimensie aan dit feestelijke gebeuren.

Namens het bestuur van het Don Boscokoor



Koorleden onderscheiden met erepenning



In 2017 heeft het bestuur van de Willibrordus Parochie besloten tot uitgifte van jubileumpenningen aan koorleden, dirigenten en vrijwilligers die voor een lange periode in een van onze parochiekernen actief zijn geweest.

Zo mochten in 2018 dhr. H. van Orsouw (organist), mevr. R. Radoes van de Heijden (koorlid Berghem), mevr. A. Megens Pot (koorlid Macharen) en dhr. T. van de Heuvel (koorlid Berghem) deze erepenning in ontvangst nemen.

Op deze manier willen wij als parochie onze waardering uitspreken en deze vrijwilligers in het zonnetje zetten voor hun jarenlange inzet voor onze parochie. Natuurlijk hopen we dat ze nog heel lang verbonden blijven bij een van onze koren en de vele vieringen in de verschillende kerken in onze Willibrordus Parochie.

Bestuur Willibrordus Parochie:
Oss, Berghem, Haren, Megen en Macharen

We hebben allemaal van die dagen waar we naar uitkijken. Van die speciale dagen waar we al weken soms maanden naar uitzien. Voor mij is dat dierendag. Nu zult u zeggen daar kun jij toch niets van weten, want dat heb je nog nooit meegemaakt.

En daar heeft u gelijk in. Maar onderling wordt er over van alles gesproken en dierendag is zo'n dag waar regelmatig over gesproken wordt. Er wordt dan besproken wat de baasjes allemaal gedaan hebben op die dag. Dus ik was benieuwd wat mijn baasje voor mij zou doen op die dag. Nu moet u weten dat mijn baasje er geen geheim van maakt dat hij een hekel heeft aan die dagen. 'Allemaal verzonnen door de commercie, om geld te verliezen', zegt hij dan. Dus mijn verwachtingen waren niet hoog gespannen. Maar ik kreeg op dierendag een bot om mee te spelen en om op te eten. Maar dat was niet het enigste. Het meest speciale was wel de wandeling 's avonds. Ik had al het idee dat er iets ging gebeuren want de baas deed andere kleren aan dan gewoon. We gingen echter gewoon wandelen net als anders. En bij de hondenuitlaat plek mocht ik gewoon met de andere honden spelen. Na wat gespeeld te hebben werden we allemaal bij elkaar geroepen en zouden we gezegend worden. Nu heb ik onderhand wel door dat je dan stil en rustig moet zijn. Maar ik had zo mijn twijfels bij de anderen. Maar dat was onterecht. Ook zij gingen allemaal netjes zitten en waren zeer beleefd, samen met hun baasjes. Het was een prachtig, speciaal moment om mee te maken, dat ook wij de zegen van God kregen samen met onze baasjes. Zeker iets om volgend jaar weer te doen.

Van die bijzondere momenten komen er op de pastorie soms ook voor. Het meest speciale zijn de momenten dat mijn baasje met iemand apart gaat zitten in zijn huiskapel.

Hij doet dan zijn paarse stola om en ze hebben het over dingen waar men vergeving voor wil vragen aan God. U vraagt zich natuurlijk af wat ze dan bespreken en waar men vergeving voor vraagt. Maar mijn baasje heeft me op het hart gedrukt dat ik dat niet mag zeggen, zelfs niet met de andere honden mag bespreken. Dus dat zal ik ook hier niet doen. Het mooie aan deze gesprekken is om te zien dat mensen opgelucht naar huis gaan. Dat er een last van hun schouders is genomen.

Een ander speciaal gebeuren was de retraite van mijn baasje. Ik wist niet goed wat ervan te verwachten. Maar had hier en daar wel opgevangen dat er veel werd gebeden, je dan veel stil moest zijn en gaan zitten luisteren. Allemaal waren ze waar. Men vertelde er ook bij dat die stilte en dat luisteren niet was om uit te houden en dat zoiets niet meer van deze tijd is, maar iets van vroeger. Maar van mij mogen we morgen weer op retraite gaan. Ik vond het geweldig. Het baasje las voor uit een boek over de geest van de liturgie, maar daar hoef ik niet persé te luisteren. Ik kan ook wat gaan liggen slapen of met wat speelgoed spelen. Het baasje zal er zeker wat van hebben opgestoken en geleerd hebben van het boek. De stukken die ik wel heb meegekregen, daar heb ik ook nog wat van geleerd. En zegt mijn baasje dan altijd: 'Je hoeft niet alles te onthouden, als je maar een kruimeltje meeneemt dan is het goed'. Maar dat alles was niet het meest prettige aan deze dagen. Dat waren vooral de lange wandelingen, die waren er zoals het baasje uitlegde om wat we gelezen hadden een plaatsje te geven, het te verwerken. Al met al, een aanrader voor iedereen: een retraite, en als u ook zover gaat wandelen: ik ga wel mee.



Tobias

Een Spaanse Mis in onze kerk

In het voorgaande parochieblad heeft u kunnen lezen dat er een Spaanse Mis zou plaatsvinden in de Grote Kerk in Oss. Ook in het Brabants Dagblad en in de Regio Oss werd hiervan melding gemaakt. Een Spaanse Mis voor Spaanssprekende Nederlanders.

Wat is het verschil tussen een Nederlandse en een Spaanse Mis? Alleen de taal. De teksten zijn hetzelfde, zoals dat is over de hele wereld. Omdat de teksten in de landstaal gezegd/gezongen kunnen/mogen worden heeft ieder land toch wel iets eigens, bijvoorbeeld in de liederen. Eigen tekstschrijvers, eigen componisten. Het is dus dat eigene wat uitkomt in, in dit geval, een Spaanse Mis. Dat is dus de behoefte van Spaanssprekende Nederlanders.

Dit vergt toch wel extra voorbereiding. De pastoor heeft zich bijzonder ingezet om dit te realiseren. Een preek in het Spaans. Er moest een tekstboekje gemaakt en afgedrukt worden. Ook een paar Spaanssprekende Nederlanders werden

ingeschakeld. Maar alles klopte. Op zondag 18 november 2018 vierden we de Mis in de Spaanse taal. De Spaanse liederen ontbraken niet en werden door een gitaar begeleid. Er was een behoorlijke groep Spaanssprekende mensen en andere belangstellenden aanwezig.

Na de viering werden we door de pastoor uitgenodigd om in het parochiecentrum wat te drinken. Daar werd grif gehoor aangegeven. Het was een prettige bijeenkomst. Er werd volop 'gebabbel'. De pastoor ging als een goede gastheer overall langs. Het bleef niet alleen bij een drankje. Verschillende mensen hadden nog wat lekkers om te eten gemaakt. Heerlijk hoor! En zo ging iedereen ook weer vol-daan naar huis terug. En ja, het is goed bevallen en daarom staat er al een nieuwe datum gepland.

Komt u ook? **Zondag 16 december 2018, 17.00 uur in de Grote Kerk in Oss.**

Tot ziens!

Getekend Mevrouw L.C. Laurant Dijker

Dankbetuiging

“Peter bedankt”

Misschien heeft u het al gehoord of in een bericht gelezen dat Peter Stoltz per direct is gestopt als redactielid van ons Parochieblad.

De opmaak van dit blad werd door Peter verzorgd en ook hieraan komt een einde. Dit betreuren wij natuurlijk. Want Peter heeft dit Kerkblad gemaakt tot wat het nu is. Hij heeft dit altijd met heel veel zorg en creativiteit gedaan. Een Kerkblad dat goed wordt gelezen door onze parochianen. Onze dank is dan ook groot, voor alle jaren dat hij zich hiervoor, meer dan 100%, heeft ingezet.

Namens Pastoor Kerssemakers
en het bestuur van Willibrordus Parochie

Met ingezonden stukjes van parochianen van de Willibrordus Parochie, pastorale werkgroep, vrijwilligers en anderen maken we samen dit Kerkblad. Als u iets wil mededelen of wil vertellen in een van de volgende uitgaven mail dit dan naar:
info@parochiewillibrordus.nl



Want samen maken we dit kerkblad..!

Venezuela, hoop doet leven



Venezuela lijdt: economisch, politiek en menselijk. Er is een groot tekort aan voedsel en medicijnen, maar ook aan geestelijke hulp. De Kerk steunt er de mensen waar mogelijk: geestelijk en als het kan met materiële hulp, soms met gevaar voor eigen leven. Maak kennis met de ontwikkelingen en het verhaal van een Franciscaanse pater die er vorig jaar zijn leven gaf voor arme ouderen.

Woensdag 12 december 2018

Aanvang: 19.30 uur

Parochiecentrum

Koornstraat 6 • Oss



**Parochie
Willibrordus**



Kerk in Nood

ACN NEDERLAND

Deze Advent steunt de parochie Willibrordus de mensen in Venezuela via hun priesters. Waar deze voorheen vaak werden uitgenodigd voor een maaltijd, kunnen veel families dit niet langer betalen. Met uw Misintenties kunnen de priesters de mensen nabij zijn, hen helpen en vooral hoop geven.

U kunt uw bijdrage voor deze actie in de Advent overmaken op NL76 RABO 0140412298 t.n.v. parochiebestuur H. Willibrordus Oss o.v.v. Actie Venezuela 'Hoop doet leven'.

Een lezing door Kerk in Nood op uitnodiging van Werkgroep Diaconie parochie H. Willibrordus

Liturgische kalender

Missen door de week:	Elke dag om 8.30 uur in de Grote Kerk te Oss
	Dinsdag, donderdag en zaterdag: 8.30 uur huiskapel pastorie te Berghem
	Woensdag en vrijdag: 19.00 uur huiskapel pastorie te Berghem
Uitstelling Allerheiligste:	Elke donderdag van 14.00 tot 16.00 uur in de Grote Kerk te Oss
Biechtgelegenheid:	Iedere zaterdag in de Grote Kerk van 17.30 - 18.00 of op afspraak

3^{de} zondag van de Advent

Zaterdag	15 dec.	19.00 uur	Grote Kerk Oss	Gelezen
Zondag	16 dec.	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Kerkkoor
		10.00 uur	Grote Kerk Oss	MOO koor
		11.00 uur	Heilige St. Petrus' Banden Macharen	Kerkkoor
		11.30 uur	Heilige Geest Oss	Don Boscokoor

4^{de} zondag van de Advent

Zaterdag	22 dec.	19.00 uur	Grote Kerk Oss	Gelezen
Zondag	23 dec.	19.00 uur	Sint Lambertus Haren	Kerkkoor
		09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Kerkkoor
		10.00 uur	Grote Kerk Oss	Mannenkoor
		11.30 uur	Heilige Geest Oss	Les Canteurs de St. Gérard

Kerstmis

Maandag	24 dec.	17.30 uur	Heilige Geest Oss	Kinderdienst
		19.00 uur	Grote Kerk te Oss gezinsviering	Samenzang + KVA Opmaat
		20.00 uur	St. Servatius Megen	Kerkkoor
		21.00 uur	Grote Kerk Oss	Les Canteurs de St. Gérard
		21.30 uur	Heilige St. Petrus' Banden Macharen	Kerkkoor
		23.00 uur	Grote Kerk Oss	Groot Gemengd Koor
		23.00 uur	Sint Willibrordus Berghem	Kerkkoor
Dinsdag	25 dec.	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Ensemble/Gezinsviering
		10.00 uur	Grote Kerk Oss	Groot Gemengd Koor
		11.00 uur	Sint Lambertus Haren	Kerkkoor
		11.30 uur	Heilige Geest Oss	Les Canteurs de St. Gérard
Woensdag	26 dec.	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Seniorenkoor
		10.00 uur	Grote Kerk Oss	Gregoriaanse Schola

Heilige Familie

Zaterdag	29 dec.	19.00 uur	Grote Kerk Oss	Gelezen
Zondag	30 dec.	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	VVN-koor
		10.00 uur	Grote Kerk Oss	Mannenkoor
		11.30 uur	Heilige Geest Oss	Don Boscokoor

Heilige Maria, Moeder van God (Oud- en nieuwjaar)

Maandag	31 dec.	19.00 uur	Grote Kerk Oss	Gelezen
Dinsdag	1 jan.	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Gelezen
		10.00 uur	Grote Kerk Oss	Mannenkoor

Openbaring des Heren				
Zaterdag	5 jan.	19.00 uur	Grote Kerk Oss	Gelezen
		19.00 uur	Sint Lambertus Haren	Kerkkoor
Zondag	6 jan.	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Kerkkoor
		10.00 uur	Grote Kerk Oss	Gregoriaanse Schola
		11.30 uur	Heilige Geest Oss	Don Boscokoor
Doop van de Heer				
Zaterdag	12 jan.	19.00 uur	Grote Kerk Oss	Gelezen
		19.00 uur	Sint Lambertus Haren	Kerkkoor
Zondag	13 jan.	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Kerkkoor/ Gezinsviering
		10.00 uur	Grote Kerk Oss	Mannenkoor
		11.30 uur	Heilige Geest Oss	Don Boscokoor
2^{de} zondag door het jaar				
Zaterdag	19 jan.	19.00 uur	Grote Kerk Oss	Gelezen
		19.00 uur	Sint Lambertus Haren	Kerkkoor
Zondag	20 jan.	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Kerkkoor
		10.00 uur	Grote Kerk Oss	MOO koor
		11.30 uur	Heilige Geest Oss	Les Canteurs de St. Gérard
3^{de} zondag door het jaar				
Zaterdag	26 jan.	19.00 uur	Grote Kerk Oss	Gelezen
		19.00 uur	Sint Lambertus Haren	Kerkkoor
Zondag	27 jan.	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Kerkkoor
		10.00 uur	Grote Kerk Oss	Mannenkoor
		11.30 uur	Heilige Geest Oss	Don Boscokoor
Opdracht van de Heer in de Tempel				
Zaterdag	2 feb.	17.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	
4^{de} zondag door het jaar				
Zaterdag	2 feb.	19.00 uur	Grote Kerk Oss	Gelezen
		19.00 uur	Heilige St. Petrus' Banden Macharen	Kerkkoor
Zondag	3 feb.	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Seniorenkoor
		10.00 uur	Grote Kerk Oss	Gregoriaanse Schola
		11.30 uur	Heilige Geest Oss	Les Canteurs de St. Gérard
5^{de} zondag door het jaar				
Zaterdag	9 feb.	19.00 uur	Grote Kerk Oss	Gelezen
		19.00 uur	Heilige St. Petrus' Banden Macharen	Kerkkoor
Zondag	10 feb.	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Kerkkoor
		10.00 uur	Grote Kerk Oss	Mannenkoor
		11.30 uur	Heilige Geest Oss	Don Boscokoor
6^{de} zondag door het jaar				
Zaterdag	16 feb.	19.00 uur	Grote Kerk Oss	Gelezen
		19.00 uur	Heilige St. Petrus' Banden Macharen	Kerkkoor
Zondag	17 feb.	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Kerkkoor
		10.00 uur	Grote Kerk Oss	MOO koor
		11.30 uur	Heilige Geest Oss	Les Canteurs de St. Gérard

7 ^{de} zondag door het jaar				
Zaterdag	23 feb.	19.00 uur	Grote Kerk Oss	Gelezen
		19.00 uur	Heilige St. Petrus' Banden Macharen	Kerkkoor
Zondag	24 feb.	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Kerkkoor
		10.00 uur	Grote Kerk Oss	Mannenkoor
		11.30 uur	Heilige Geest Oss	Don Boscokoor
8 ^{ste} zondag door het jaar				
Zaterdag	2 mrt.	19.00 uur	Grote Kerk Oss	Gelezen
		19.00 uur	Sint Lambertus Haren	Kerkkoor
Zondag	3 mrt.	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Kerkkoor
		10.00 uur	Grote Kerk Oss	Mannenkoor
		11.30 uur	Heilige Geest Oss	Don Boscokoor
		11.30 uur	Heilige St. Petrus' Banden Macharen	Kerkkoor m.m.v. Carnavalsvereniging

Misa y chocolatada navidena 16 de diciembre 2018 a las 17.00

Misa Latina (Español) en Oss

Spaanstalige heilige mis op zondag 16 december in de Grote Kerk

Dit wordt de tweede Spaanse Heilige Mis die gevierd gaat worden in de Grote Kerk. In november was de eerste Spaanse viering met veel Spaanssprekende mensen die in Oss en omgeving wonen. De viering werd ook goed bezocht door onze Osse parochianen.

Opnieuw zal er nu, na de Heilige Mis, een gezellig samenzijn zijn in het Parochiecentrum aan de Koorstraat 6 (achter de Grote Kerk) waar koffie/thee, drankje en kleine typische hapjes klaar staan.

Graag nodigen we alle Spaanssprekende en geïnteresseerden uit voor een 'Spaanse Mis' op zondag 16 december, aanvang 17.00 uur in de Grote Kerk te Oss.

Misa en Español,

Con mucha alegría y orgullo celebramos el pasado domingo 18 de noviembre la primera misa en español en la iglesia grande de Oss. Fue hermoso poder participar de la eucaristía en este idioma que para muchos es nuestra lengua materna y ver reunidos en la casa de Dios a diferentes nacionalidades hispanohablantes.

Al finalizar la misa pasamos al salon parroquial y pudimos degustar comida típica de nuestros países, pero sobretodo pudimos disfrutar de la compañía con mucho "calor humano". Ha sido una bendición que el padre Roland pueda hacer esta misa y tenga la voluntad de seguir haciéndola. Por esto, están cordialmente invitados a la próxima misa en Español que será el domingo 16 de diciembre en la iglesia grande de Oss.

Un saludo,
Diana Donado Gravini

Para mas informacion pueden contactar con el sacerdote
P. Roland Kerssemakers
pastoor@parochiewillibrordus.nl
Telefoon: 0412-622015
Centro parroquial: Koorstraat 6, 5341 BR Oss



Dopelingen in onze Willibrordus Parochie

- ☺ Emily Aarts
- ☺ Milan Aarts
- ☺ Rosà Steinbach

Colofon

Kerkblad Parochie Heilige Willibrordus
Oss - Berghem - Haren - Megen - Macharen

Contactgegevens

Parochiecentrum en administratie:
Koorstraat 6, 5341 BR OSS
Telefoon: 0412 856410
E-mail: info@parochiewillibrordus.nl
Website: www.parochiewillibrordus.nl
Bereikbaar dinsdag t/m vrijdag van 09.00 - 11.00 uur

Rekening Rabobank: NL34RABO0140405682

Pastoraat en pastorie Oss

Pastoor Kerssemakers
Begijnenstraat 1, 5341 BC Oss
Telefoon: 0412 622015
E-mail pastoor: pastoor@parochiewillibrordus.nl

Pastoraat en pastorie Berghem

Kapelaan Beekman
Julianastraat 37, 5351 AL Berghem
Telefoon: 0412 401215
E-mail: kapelaanbeekman@parochiewillibrordus.nl

Parochiebestuur

Pastoor R. Kerssemakers	<i>Voorzitter</i>
Mevr. H. Eppink-Beyer	<i>Secretaris</i>
Dhr. S. van den Bergh	<i>Penningmeester</i>
Dhr. A. van Grinsven	<i>Bouwz. Grote Kerk</i>
Dhr. M. van Teeffelen	<i>Bouwz. H. Geest</i>
Dhr. R. van den Broek	<i>Bouwz. Berghem ca</i>
Dhr. A. van Rossem	<i>Algemene zaken</i>
Dhr. J. Janssen	<i>Communicatie</i>

Kerkhof

E-mail: kerkhof@parochiewillibrordus.nl

Redactie kerkblad

Pastoor R. Kerssemakers
Dhr. J. Janssen

Opmaak

Dhr. E. van Oosten

Redactieadres

Koorstraat 6, 5341 BR OSS
E-mail: info@parochiewillibrordus.nl

Volgende uitgave: 3 maart 2019
Kopij aanleveren vóór 17 februari 2019

Wilt u dit blad ook (digitaal)
ontvangen?
Laat het ons weten via
info@parochiewillibrordus.nl



Like ons op Parochie H. Willibrordus Oss

Advent

HET ONTWAKEN VAN ONS DIEPSTE VERLANGEN

De winter begint, het wordt donkerder. Juist in deze dagen begint ook de advent: de tijd van ontluikende hoop in ons alledaags bestaan, het ontwaken van een oud verlangen.



In het evangelie van de eerste adventszondag spreekt Jezus over tekenen aan de zon, maan en sterren, van angst en schrik onder de mensen, van totale verwarring. En dan, zo zegt Hij, zullen de mensen de Mensenzoon zien komen met macht en grote heerlijkheid. Ik denk dat dit betekent dat alles wat we kunnen waarnemen vergankelijk is, ook ons eigen bestaan. Maar dat tegelijk in het hart van ieder mens het verlangen sluimert dat er achter al het vergankelijke een werkelijkheid bestaat die niet vergaat. En dat de 'komst van de Mensenzoon' de vervulling van dat verlangen betekent.

Op de tweede adventszondag horen we Johannes de Doper. Hij herhaalt de eeuwenoude woorden van de profeet Jesaja: "Heel de mensheid zal Gods redding zien!" Met andere woorden: de vervulling van dat grote verlangen is nabij!

Op de derde zondag maant Johannes de Doper de mensen om onder elkaar het goede te doen. En hij wijst op iemand die komen zal, die sterker is dan hij. "Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur", zegt hij, "Hij scheidt het kaf van het tarwe en Hij verbrandt het kaf". Ik denk dat het kaf om het tarwe staat voor het menselijk tekort: onze menselijke neiging om te handelen uit eigenbelang, uit jaloezie of boosheid. Uit onszelf kunnen we dat niet zomaar overwinnen. Maar er komt iemand, met de kracht van de Heilige Geest, de kracht van liefde en vergeving. Als we ons voor Hem openen dan verbrandt dat 'kaf'. Dan kunnen we duidelijk zicht krijgen op de kern diep in onszelf, en kunnen we gaan beseffen dat we met Hem verbonden zijn, met die Mensenzoon, die allen en alles verenigt in één vuur van Liefde dat niet vergaat.

Op de vierde adventszondag gaat Maria naar haar nicht Elisabeth die zwanger is, om te helpen. Elisabeth had het intense verdriet van kinderloosheid ervaren. Nu kreeg ze toch nog een kind. En bij de komst van Maria roept zij uit: "Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot." Elisabeth juicht niet om haar eigen onvermoede zwangerschap, en ook niet zozeer om de zwangerschap van Maria, maar omdat Elisabeth en Maria in hun ontmoeting raken aan een vreugde die nog groter is en die voor alle mensen bestemd is.

Ik denk dat dit voor ons kan betekenen dat ook in ons vergankelijk bestaan dat grote verlangen kan ontwaken. En dat wij in onze gewone menselijke verlangens, in ons verdriet en onze vreugde en in onze zorg voor elkaar geraakt kunnen worden door de vreugde van de vervulling van alles wat leeft en bestaat: door een Liefde voor allen en alles die altijd was, nu is en altijd zal zijn en die de leidraad van al ons doen en laten kan worden.

Getekend Geer Salet
(Macharen)