



Kerstfeest 2023

Hoe graag kijken we niet uit naar iets moois of iets spannends. Een dagje Efteling, de Oudejaarestrekking of een feestje. Het brengt wat spanning met zich mee: de hoop groeit met de dag dat het mag gaan lukken en slagen. Zo is het ook met het feest van Kerstmis.

Vier weken iedere dag een stapje dichterbij. We horen de aankondiging: maak je klaar, zorg dat alles in orde is, dat je schoon bent, want de belofte van God gaat in vervulling. Leg je beste kleren klaar want nu gaat het gebeuren: ons wordt een Redder geboren, een Vrededorst, een hemelse Weldoener.

Net als bij ieder ander feestje dat je viert, gaat dat inspanning kosten. Je moet zorgen dat als de gasten komen er voldoende eten, drinken en gezelligheid is. Alles moet tip top in orde zijn. Poetsen, schrobben, vegen, wassen en opruimen. Zorg dat je er klaar voor bent! Ook het feest van de geboorte van Jezus Christus moet voorbereid worden. Ieder jaar klinkt daar de roep: maak alles klaar want Hij komt. Bekeer je, maak ruimte in je hart, leg ruzies bij, ruim op, was en maak schoon.

En als het moment is aangebroken waar we naar toegeleefd hebben, dan worden we verrast en verblijd. Want dat kleine kindje dat daar ligt, onschuldig en kwetsbaar, draagt een grote belofte met zich mee: Verlosser wordt Hij genoemd, Zoon van de gerechtigheid, Waarheid en Leven. Het mens geworden Woord van God ligt in het kribje en daarmee in onze handen. God die onbereikbaar ver over ons leven kijkt hoe wij hier op aarde sinds de val uit het paradijs aanmodderen, vechtend, ruziënd en ontevreden ons leven inrichten. Hij geeft ons als onderpand voor een nieuw begin Zijn eigen Zoon. Een nieuwe kans om eerlijk, vergevend en liefhebbend het leven met elkaar te delen. Daarvoor is dat kleine Kindje wat nu in de kribbe ligt voor ons gekomen. Messias heet Hij.

Kwetsbaar en klein. En zo zal Hij als Hij groot is geworden sterven aan het kruis voor ons. Zo zal Hij ons opnieuw verbinden met de Vader en voor ons de weg naar de hemel weer openmaken. Onschuldig zal Hij sterven en daarmee onze schuld op zich nemen. Zijn Moeder Maria die nu toekijkt hoe herders en wijzen hem komen begroeten en aanbidden, zij die Hem in haar schoot gedragen heeft, zal onder het kruis de pijn zien, het verdriet en de eenzaamheid, het lijden, en dat met zich meedragen. Zij zal het herkennen bij al die mensen die Jezus nu in het stalletje van Bethlehem komen begroeten en zij zal hen troosten. Want zij kent de pijn en de smarten.



God mens geworden, niet te groot en te ver om ons leven helemaal te delen, in alles in ons gelijk, maar niet in de zonde. Hij wordt opnieuw in ons midden geboren. Hij brengt vrede, gerechtigheid, hoop en liefde. Het is het feest van God met ons menszijn. Dit mogen we elkaar toewensen in de Kerstnacht. Hij is als mens geboren: God met ons.

Voor u en voor al uw dierbaren: **Zalig Kerstfeest!**

Vrede in uw hart en tot ziens bij het kribje in de kerk.

Getekend Pastoor Roland Kerssemakers

Epifanie, het feest dat belangrijker is dan Kerstmis

Op 6 januari viert de Kerk wereldwijd het hoogfeest van Epifanie of de Openbaring des Heren. In Nederland wordt dit hoogfeest verplaatst naar de zondag. Op het feest van de Openbaring, in de volksmond Driekoningen genoemd, vieren we dat Christus zich openbaart als God.

In de antieke wereld sprak men over een epifanie als een heidense godheid zich op een waarneembare manier manifesteerde. In het Kind Jezus openbaart God zichzelf. God toont zich als volledig mens en tegelijk volledig God. Hij is zoals de geloofsbelijdenis het zegt: *“God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God. Geboren niet geschapen, één in wezen met de Vader.”* Vanuit de kribbe stuurt het kleine kind Jezus de engelen aan om naar de herders te gaan en plaats hij de sterren aan de hemelen die aan de wijzen de weg wijst.

Op Kerstmis vieren we op plechtige wijze dat God mens werd om ons te verlossen maar op Epifanie gaan we nog een stap verder omdat het Kind zich openbaart als God. De herders vonden het Kind in de kribbe, de wijzen de Immanuel, God-met-ons.

De erkenning van die godheid van Jezus Christus tonen de wijzen in de gaven die ze meebrengen: goud als teken van zijn koningschap, wierook als teken van zijn goddelijkheid en mirre als vooruitwijzing naar zijn dood. In het mysterie van de geboorte van de Heer openbaart Hij zich dus als de Koning van het heelal, als Schepper van het universum en als de lijdende dienaar van de Heer door wiens kruisdood het eeuwig leven voor allen bereikbaar werd.

Daarom ook wordt sinds de eerste eeuwen op het feest van de Openbaring des Heren ook de datum van Pasen aangekondigd tezamen met alle feesten die verbonden zijn met het paasfeest. Deze praktijk, die stamt uit de tijd dat er geen gedrukte kalenders waren, kan vormgegeven worden doordat de diaken of de priester na de homilie plechtig het *Noveritis* zingt. Op de plechtige melodie waarop ook de paasjubelzang wordt gezongen klinken dan de data van Pasen en de andere variabele feesten opdat duidelijk mogen worden dat alleen aan Jezus Christus alle tijd en eeuwigheid toebehoren.

“Hij lag in een kribbe en hield de wereld omvat. Hij was een kind dat nog niet sprak en Hij was het Woord. Hij die door de hemelen niet bevat kan worden, werd gedragen in de schoot van een vrouw. Zij bepaalde de gang van onze Koning. Zij droeg Hem in wie wij zijn. Zij gaf haar melk aan ons brood. Hoe sprekend was de zwakheid, hoe wonderbaarlijk de deemoed, waarin zo de gehele godheid schuilging! De moeder aan wie zijn kindsheid onderworpen was, werd door zijn macht bestuurd. En zij, aan wier borsten Hij zoog, voedde Hij met waarheid.”

(H. Augustinus van Hippo, *Sermo 184*)



Getekend kapelaan Quinten Kerckhofs

Adventsactie voor christenen in het Heilig Land

Sinds de aanval door Hamas in november 2023 leven mensen in het Heilig Land in grote spanning en onzekerheid. De vicieuze cirkel van haat en geweld bedreigt iedereen in de wijde regio. De christelijke antwoorden van naastenliefde en vergeving zijn nu harder nodig dan ooit.

Zonder hulp dreigt de christelijke minderheid - en haar getuigenis - echter te verdwijnen. Met grote gevolgen. Meer dan 600 gezinnen in het Heilig Land hebben voedsel, water, medicijnen en elektriciteit nodig. Wij, als parochie Heilige Willibrordus willen deze bedreigde mensen ondersteunen met de jaarlijkse Advents- en Vastenactie. Helpt u mee?

Achter in de kerken staat een collectebus, maar u kunt uw bijdrage ook overmaken op NL76 RABO 0140412298 t.n.v. parochiebestuur H. Willibrordus Oss o.v.v. 'Actie christenen Heilig Land'. Of scan deze QR-code:



Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie aan alle parochianen

Zondag 7 januari 2024 is er na de Heilige Mis van 10.00 uur in de Grote Kerk in het parochiecentrum aan de Koornstraat 6 te Oss een gezellige Nieuwjaarsreceptie voor alle parochianen.

Er wordt gezorgd voor koffie, thee, drankjes en een hapje. Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan. Maar natuurlijk om elkaar een 'Zalig Nieuwjaar' te wensen.

Iedereen is van harte welkom!

Getekend pastoor, kapelaans, diaken en bestuur Willibrordus Parochie (Berghem, Haren, Megen, Macharen en Oss)

Liturgische kalender

16 december 2023 t/m 8 januari 2024

3 ^e zondag van de Advent				
Zaterdag	16 dec	8.30 uur	M.O.O. Grote kerk Oss	
		19.00 uur	M.O.O. Grote kerk Oss	
Zondag	17 dec	9.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	
		10.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Familiepastoraat met oefenen voor het kerstspel
		19.30 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Kerstconcert Les Chanteurs de Saint Gérard. Toegang is gratis
Avond van Barmhartigheid met Biechtgelegenheid				
Maandag	18 dec	19.00 uur	M.O.O. Grote kerk Oss	
4 ^e zondag van de Advent				
Zaterdag	23 dec	8.30 uur	M.O.O. Grote kerk Oss	
		19.00 uur	M.O.O. Grote kerk Oss	
		19.00 uur	Sint Lambertus Haren	
Zondag	24 dec	9.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	
		10.00 uur	M.O.O. Grote kerk Oss	

Kerstavond				
Zondag	24 dec	15.00 uur	Sint Willibrordus Berghem	Gezinsviering met H. Mis
		19.00 uur	M.O.O. Grote kerk Oss	Het kerstverhaal wordt verteld en uitgebeeld door de kleinsten. Muzikale begeleiding door het KVA Jeugdorkest
		21.00 uur	M.O.O. Grote kerk Oss	Chanteurs de St. Gerard
		22.00 uur	Sint Willibrordus Berghem	Gemengd koor
		23.00 uur	M.O.O. Grote kerk Oss	Groot gemengd koor
		24.00 uur	Heilig Hart kerk Oss	
Kerstmis				
Zondag	25 dec	9.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	
		10.00 uur	M.O.O. Grote kerk Oss	Groot gemengd koor
		10.00 uur	Sint Petrus' Banden Macharen	
		10.30 uur	Heilig Hart kerk Oss	
2^e Kerstdag/Heilige Stefanus				
Zondag	26 dec	9.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	
		10.00 uur	M.O.O. Grote kerk Oss	
		10.30 uur	Heilig Hart kerk Oss	
		14.00 uur	M.O.O. Grote kerk Oss	Kindje wiegen rond het Kerstkindje
Heilige Familie				
Zaterdag	30 dec	8.30 uur	M.O.O. Grote kerk Oss	
		19.00 uur	M.O.O. Grote kerk Oss	
		19.00 uur	Sint Petrus' Banden Macharen	
Zondag	31 dec	9.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	
		10.00 uur	M.O.O. Grote kerk Oss	
		11.00 uur	Heilig Hart kerk Oss	
Maria Moeder Gods				
Maandag	1 jan	9.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	
		10.00 uur	M.O.O. Grote kerk Oss	
Openbaring van de Heer/Driekoningen				
Zaterdag	6 jan	8.30 uur	M.O.O. Grote kerk Oss	
		10.00 uur	M.O.O. Grote kerk Oss	Familiepastoraat. Driekoningen zingen*
		19.00 uur	M.O.O. Grote kerk Oss	
Zondag	7 jan	9.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	
		10.00 uur	M.O.O. Grote kerk Oss	
		11.00 uur	Heilig Hart kerk Oss	
Doop van de Heer				
Maandag	8 jan	8.30 uur	M.O.O. Grote kerk Oss	

*Op de zaterdag van Driekoningen gaan de kinderen verkleed en zingend naar de mensen thuis. Zo brengen ze vreugde naar de mensen omdat Christus is geboren. Vanaf 10.00 uur verzamelen de kinderen zich in het parochiecentrum voor de voorbereiding. Na de lunch (waarvoor gezorgd wordt) gaan ze rond 14.00 uur al zingend naar enkele ouderen in de buurt. Rond 15.00 uur zijn ze weer terug in het parochiecentrum.