



Onderweg naar het grote feest van Kerstmis: overpeinzingen

Deze dagen vieren we Christus Koning en dan weet je: de volgende week begint de Advent en dan is het zo Kerstfeest. Eindelijk weer!

Onze aandacht wordt wel heel sterk geleid door de commercie. Aantrekkelijke, smakelijke, verleidelijke reclames. Maakt niet uit welke winkel: een klein hoekje met wat kindermijtertjes die nog op Sinterklaas duiden, maar daar zijn ook de grote kilopakken peper- of kruidnoten die als Sinterklaas allang weer weg is nog steeds volop in de aanbieding zijn. Daar zijn de eindeloze rijen heerlijkheden en begeerlijkheden, snoep, zoetigheden, maar ook de vele variaties van exclusieve gerechten, drankjes en verleidelijkheden. Meer dan genoeg om onze smaakpapillen te 'pleasen' zodat de sportscholen in januari weer voldoende nieuwe klantjes kunnen inschrijven.

'Vraagt, bidt en smeekt, dan zal uw vader u geven wat ge nodig hebt.' Nou, een Fatbike, de nieuwste Apple watch, Iphone, Samsung of Nintendo switch. 'Maakt recht de weg voor de Heer, slecht de dalen, effent de paden.' Bedoeld wordt: betere toegang tot de supermarkten, snellere internetverbindingen en vernieuwde en verbeterde leveringen van Bol.com producten aan huis en een 'AI-robot' voor mijn huiswerk. Bedoeld is ook dat het winkelwagentje elektrisch moet worden, dat aanbiedingen langer voordeliger moeten zijn, files opgelost moeten worden, kortere wachttijden op het vliegveld, bij de dokter en geen reclame meer bij voetbalwedstrijden op TV. Denk eraan dat je die kerstboom op tijd bestelt en ongetwijfeld heb je al een snoer met lichtjes buiten aan je balkon hangen. Want die sfeer, die sfeer, die sfeer van gezelligheid, knusjes, lichtjes, warmte, lekker eten, die moet er weer komen. Dat kan ik niet missen. Dan is het weer Kerstmis waar ik zo naar uitkijk en verlang. Een feest van licht en gezelligheid.

'Ho ho ho', zeggen de profeten die ons naar het Kerstfeest begeleiden: Baruch, Jeremia, en Jesaja. Ze roepen ons toe: weest waakzaam, bekeert u, de tijd is gekomen...wordt wakker! Advent is een wachttijd die ons, als we het geduld nog hebben, brengt bij de komst van Jezus Christus op 3-voudige wijze. De Jezus die onze kalender met zijn

geboorte heeft bepaald, de historische Jezus. Hij, de belofte van de Vader, geboren in onze geschiedenis. Hij die niet zomaar een historisch figuur is geweest maar leeft zoals wij dat ook belijden in ons geloof. Gods redmiddel voor de wereld, voor iedere mens. Niet te koop, alleen genade: Wonderbare Raadsman, Vredevorst, Verlosser.

Het Kerstfeest, de geboorte van de Zoon van God, brengt ons de levende God in ons midden. Hij die verrezen is, leeft en in ons leven wil binnenkomen. Advent draait er ook nu nog om, ook als u dit blad leest, dat Hij klopt. Hij klopt op de deur van ons hart. Van het mijne en het uwe. Hij wil in ons wonen zodat wij met Hem werken aan het Koninkrijk. Daarvoor is Hij gezonden en gekomen: Gods

Rijk vestigen. Met deze feesten rond Kerstmis, die

we de kerstkring noemen, begrijpen en leren we wie Hij is. Geopenbaard aan de herders, eenvoudige lieden die het verder vertellen: Onze Verlosser, de Messias. Geopenbaard aan wijzen uit heel de wereld. Epifanie: dat heel de wereld zal weten dat God redt. Gedoopt is Hij in de Jordaan, met water en Heilige Geest zodat ook wij mogen ervaren dat we kind van God zijn. Dat we kunnen weten en ervaren dat God ons uitverkiest als Zijn kind en wij als broers en zussen van Jezus en daarmee ook van elkaar leven en voor elkaar sterven.

Het Kerstfeest voert ons door de tijd naar Zijn uur. Het uur waarin Hij de wereld laat zien wat ware Liefde is: Pasen. De nieuwe Adam, totale overgave aan de Vader. Verlost, bevrijd en gered. Het Pascha, de overgang van dood naar leven. Om tenslotte zijn derde komst te verwachten. Hij kwam, Hij komt en Hij zal komen. Geen tragisch of schrikachtig gebeuren maar een Happy end. Alles zal alles worden in alles. Het Koninkrijk van God zal zijn voltooiing vinden. Tenminste als we wakker blijven, alert, waakzaam. Niet met kanonnen of de drones op scherp en de langeafstandsraketten 'stand bye'. Nee, dat zal alleen kunnen met de wapens van het geloof. De wapens van geloof, hoop en liefde. Het 'Happy end' kan alleen een 'Happy end' worden als ik Jezus Christus nu al toelaat in mijn hart en alleen Hem aanstel tot mijn Heer en Meester, Mijn Koning en dat Hij de vrije hand heeft om te regeren over mijn leven.



Colofon

Parochieblad Willibrordus

Oss - Berghem - Haren - Macharen

Contactgegevens

Parochiecentrum en administratie:

Koornstraat 6, 5341 BR Oss

Telefoon: 0412 856410

E-mail: info@parochiewillibrordus.nl

Website: www.parochiewillibrordus.nl

Bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 09.00 - 15.00 uur

Rekening Rabobank: NL34 RABO 0140405682

Pastoraat en pastorie Oss

Pastoor R. Kerssemakers

Kapelaan Q. Kerckhofs

Begijnenstraat 1, 5341 BC Oss

Telefoon: 0412 622015

E-mail pastoor: pastoor@parochiewillibrordus.nl

E-mail kapelaan: kapelaankerckhofs@parochiewillibrordus.nl

Pastoraat en pastorie Berghem

Kapelaan Q. Kerckhofs

Julianastraat 37, 5351 AL Berghem

Telefoon: 0412 401215

E-mail: kapelaankerckhofs@parochiewillibrordus.nl

Koster

Dhr. Richard Radoes

Telefoon: 0412 856410

E-mail: kosteross@parochiewillibrordus.nl

Parochiebestuur

Pastoor R. Kerssemakers

Voorzitter

Mevr. H. Eppink-Beyer

Secretaris

Dhr. A. van Grinsven

Bouwz. Grote Kerk

Dhr. A. van Rossem

Algemene zaken

Dhr. P. Dappers

Algemene zaken

Mevr. V. van Vliet

Communicatie

Kerkhof

E-mail: beheer@parochiewillibrordus.nl

Redactie Parochieblad

Mevr. Valerie van Vliet

Pastoor Kerssemakers

Diaken Raaijmakers

Opmaak

EVOgraphics, Erik van Oosten

Redactieadres

Koornstraat 6, 5341 BR OSS

E-mail: info@parochiewillibrordus.nl

Volgende uitgave: april 2025

Kopij aan te leveren vóór 2 maart 2025

Willibrordus Parochie

M.O.O. (Grote Kerk) te Oss

Heilig Hart te Oss

Sint Willibrordus te Berghem

Sint Lambertus te Haren

Sint Petrus' Banden te Macharen

Zo gezien gaan we een mooie tijd tegemoet, ondanks dat we kerken moeten sluiten, openen we de deur van ons hart zodat Jezus Christus daar kan wonen. Ondanks dat er zoveel oorlogsdreiging is, ga ik toch de strijd aan met de oude beproefde wapens. De strijd tegen het individualisme, de strijd tegen de 'alles moet kunnen mentaliteit', dat relativisme en het allesbepalende gevoel: het is goed als het goed voelt.

Als we het Kerstfeest en het Paasfeest in één viering kunnen vieren dan is Jezus Christus voor ons echt de Weg, de Waarheid en het Leven.

Met de redactie wens ik u: een gezegende Adventstijd, een prachtig Kerstfeest en tegelijk een zalig Paasfeest.

P.S. Als u **nu** naar de kerk komt, dan hebt u geen last van de kerstdrukke.

Getekend pastoor Roland Kerssemakers

“Kijk naar de vijgenboom”

De aarde die we zien, vervult ons niet. Het is slechts een begin; het is slechts een belofte van de Overkant; zelfs in zijn meest grote vreugde als ze bedekt is met bloemen, en ze al haar schatten op de meest aantrekkelijke wijze aan ons toont, dan nog is dat niet voldoende voor ons. We weten dat er in haar veel meer dingen zijn die we niet zien. Een wereld van heiligen en engelen, een verheerlijkte wereld, het paleis van God, de berg van de Heer Sabaoth, het hemelse Jeruzalem, de troon van God en van Christus: al deze eeuwige wonderen, die heel kostbaar, mysterieus en onbegrijpelijk zijn, verbergen zich achter wat we zien. Wat we zien is slechts de buitenste schors van het eeuwige koninkrijk, en wij richten de blik van ons geloof op dat koninkrijk.

Toon U, Heer, zoals in de tijd van uw geboorte, toen de engelen de herders hebben bezocht; dat de heerlijkheid ontluikt zoals de bloemen en de bladeren ontluiken in de bomen. Vorm door uw grote macht de zichtbare wereld om in die meer goddelijke wereld, die we nog niet zien. Dat wat we zien omgevormd wordt in wat we geloven. Hoe stralend de zon, de hemel en de wolken ook zijn, zo groen als de bladeren en de velden zijn, zo zoet als het lied van de vogels is, wij weten dat dat niet alles is, en dat we niet een gedeelte voor alles willen nemen. Deze dingen komen voort uit een centrum van liefde en goedheid, die God zelf is, maar ze zijn niet zijn volheid. Ze spreken over een hemel, maar ze zijn niet de hemel. Ze zijn op een of andere manier de verdwaalde stralen, een zwak schijnsel van zijn beeld; ze zijn slechts de kruimels die van tafel vallen.

Kardinaal John Henry Newman (1801 – 1890) theoloog, stichter van het Oratorium in Engeland



Like ons op

Parochie H. Willibrordus Oss

Drie maal afscheid

Of de verhuizing van kapelaan Willem Renders leuk is, daar verschillen de meningen over. Maar laten we zijn afscheid dan in ieder geval goed vieren. Niet één of twee keer, maar drie maal. Immers, al het goede komt in drieën.

Het eerste afscheid was een beetje valsspelen. Eens per twee jaar wordt er namelijk lekker gekookt door chefkok Joost voor het gehele parochiebestuur. Onder het genot van bijpassende wijnen en slappe klets wordt de onderlinge band zo versterkt. Bij deze editie, op 3 november, kon het afscheid van kapelaan Willem uiteraard niet onbenoemd blijven. Hoewel spreken niet de pastoor zijn hobby is, wist hij toch weer een paar mooie woorden te spreken over de kapelaan en zijn liefde voor mens en dier. Vervolgens werd er wilde eend geserveerd waarna over heel de tafel de vraag weerklonk of deze uit de tuin van de kapelaan was geplukt. "Nee, deze keer niet..."



Een officiële afscheid vond plaats op 10 november, Willibrordusdag. In de mis werd de kapelaan al aangehaald in vergelijking met de Heilige Willibrord: een echt mensensmens, waardoor hij in het verleden veel mensen heeft kunnen bekeren. Na de mis waren onze zeer gewaardeerde vrijwilligers eerst aan de beurt om in het zonnetje te worden gezet (zie collage op pagina 13). Eén voor één kregen ze een persoonlijk praatje van de pastoor, een bos bloemen en een penning. Uiteindelijk kwam toch ook kapelaan Willem aan de beurt. Nadat de pastoor weer zijn zegje had gedaan, was het woord aan de kapelaan: "Ik heb in mijn tijd hier niks geleerd. Ik ben enkel meegegroeid met de parochie. Dat waren veel mooie maar soms ook moeilijke momenten. Vroeger toen ik nog klein was, namen mijn ouders me in de winter mee naar Italië en in de lente weer terug naar Nederland. Het was elke keer moeilijk voor mij om steeds weer uit mijn veilige omgeving te worden gehaald net als ik ergens gewend was. Toen de bisschop langskwam en zei: 'Willem, ik heb je nodig in parochie de Goede Herder', was ik hier eerst niet blij mee. Maar net als dat ik mij in Italië op mijn plek ging voelen, zal het nu ook goedkomen", aldus kapelaan Willem. Kort samengevat dan. Na deze woorden was het tijd voor cadeaus. Zodat de kapelaan ons niet zal vergeten, ontving hij een prachtig beeld van de Heilige Willibrordus en een ingelijste tekening van de kerk in Berghem. Vervolgens werd er geproost, werden er schalen met heerlijke hapjes van chef Joost rondgebracht en kwamen de gitaren tevoorschijn. Maar liefst twee groepen parochianen hadden iets voorbereid voor onze muzikale kapelaan. Bij deze de liederen:

Lied van de werkgroep Familiepastoraat

*Als ingenieur begonnen maar geroepen door de Heer.
Toen moest hij weer studeren, bij Mennen in de leer.
Stage lopen in de grote kerk, door Roland begeleid.
Nu weidt hij zelf zijn schapen, waar blijft toch de tijd?
Nu weidt hij zelf zijn schapen, waar blijft toch de tijd?*

*Willem bedankt, voor alles wat je doet.
Willem bedankt, het gaat je erg goed!*

*Berghem is in tranen, kap'laan Renders stopt ermee.
Nuland staat te juichen, iedereen daar is tevree.
Een muzikale priester met Italiaanse roots.
Die hebben ze daar maar wat graag, die brengt alleen maar goeds.
Die hebben ze daar maar wat graag, die brengt alleen maar goeds.*

*Willem gaat verhuizen maar doet dat niet alleen.
Hij gaat met de ark van Noach helemaal naar Nuland heen.
Een boerderij aan dieren dat krijgt daar ook een plek.
Dat vindt geen van zijn schaapjes daar ook maar een beetje gek.
Dat vindt geen van zijn schaapjes daar ook maar een beetje gek.*

*In Nuland gaan ze straks onze lieve Jezus eren.
Samen met die beesten, Franciscus kan ervan leren.
Gekakel en geknor rond het kribke in de kerk.
Met jou als toffe priester staat Nuland straks heel sterk.
Met jou als toffe priester staat Nuland straks heel sterk.*

Lied van de kinderen (op de wijs "Altijd is Kortjakje ziek")

*Willibrord kwam over zee.
En nam Jezus met zich mee.
Hij vertelde God is goed.
En had daarbij heel veel moed.
Willibrord kwam over zee.
En nam Jezus met zich mee.*

*U gaat nu bij ons vandaan.
Dankuwel, kapelaan.
Zeg de mensen God is goed.
En houdt daarbij heel veel moed.
U gaat nu bij ons vandaan.
Dankuwel, kapelaan.*

Ten slotte moest uiteraard de Bergse gemeenschap nog haar liefde uiten voor kapelaan Willem op 17 november. Daarom vertrok een hele stoet na de mis in Berghem naar de overkant van de straat, inclusief het gilde. Dat in café Roots op de tap Duvel 666 stond, werd goedge maakt door goede service en heerlijke zelfgemaakte worstenbroodjes. Met name de kapelaan heeft hier flink van gesmuld. Ook in Berghem moest nog even verteld worden wat een mooi mens Willem is en diende er een cadeau te worden overhandigd: een automatische kippenplukker. Wat zal er in Nuland vaak kip worden gegeten in de toekomst. Voor nu hield de kapelaan het bij een worstenbroodje. Want hoewel de kapelaan een enorme dierenvriend is, hij heeft ze ook graag op zijn bord of met een servetje in de hand.

Getekend Valerie van Vliet

Bedevaart naar Kevelaar 24 augustus 2024

Als u dit stukje leest is het alweer een paar maanden geleden, dat we met de broederschappen Ravenstein, Oss, Veghel, Wijchen en Beuningen naar Kevelaar zijn geweest. Op zaterdag 24 augustus j.l. zijn we met 4 bussen vanuit de diverse opstapplaatsen naar Kevelaar vertrokken. Het thema van Kevelaar was dit jaar: "Ga met ons mee..."



Vele pelgrims hebben hier gehoor aan gegeven!. Ook verwelkomen we ieder jaar nog pelgrims, die op eigen gelegenheid naar Kevelaar komen. We waren samen met ongeveer 200 pelgrims.

De dag begon met wat spanning! Bij het station van Kevelaar is sinds dit jaar de aankomst- en vertrekplaats van de bussen. Er kunnen op deze plek maximaal 4 bussen staan om de pelgrims in- of uit te laten stappen. Bij aankomst hadden we geluk en kwamen we ongeveer tegelijk aan, zodat we met alle pelgrims in processie richting de Pax Christiekapel konden vertrekken. Bij aankomst in de Pax Christiekapel werden we welkom geheten door pastoor James Joseph en diaken René Lamers. We hebben de prachtige Pelgrimskaars ontstoken, gebeden en gezongen. Daarna was er tijd voor een kopje koffie.

Om 11.30 uur was de Plechtige Eucharistieviering in de Maria Basiliek, die werd voorgedaan door de in mei tot priester gewijde kapelaan Frits Hendriks, samen met de concelebranten Ard Smulders en

James Joseph, de diakens Henk van Thiel, Peter Buijs en René Lamers met de acolieten Eline, Corné en Alexander. In deze Eucharistieviering was ook vertegenwoordigd een afvaardiging van het Sint Sebastiaan Gilde uit Oss en het Sint Jacobus Gilde Zeeland. De muzikale omlijsting werd dit jaar verzorgd door cantor diaken Henk van Thiel, Ine van Huet en organist Ton Nagel. Onze pelgrims zongen uit volle borst mee! We hebben genoten van de prachtige Marialiederen gezongen door Ine Huet.

Diaken René Lamers verzorgde de overweging. Een prachtig verhaal met een mooie boodschap: blijf als een rank aan de ware wijnstok, Jezus zelf, verbonden! Het kost je soms wat moeite, ook in onze kerk, maar blijf verbonden met Hem en straal in dienstbaarheid. Ook Maria overwoog Zijn woorden in haar hart en zei: "Doe maar wat Hij u zeggen zal!" Ja, en dat gaat in ons leven ook met vallen en opstaan, al vanaf ons doopsel. De uitnodiging van Jezus is dan ook: "Blijf bij Mij", "Ga met Mij mee!" Diaken Lamers eindigde zijn preek met het zingen van het refrein van het bekende lied van Paul de Leeuw: "Blijf bij mij." Het was doodstil in de grote Mariabasiliek en ieder was in zijn eigen gedachte. De boodschap was duidelijk!

In de middag was er gelegenheid om de Kleine Kruisweg in de Biechtkapel mee te bidden of naar het grote Kruisweg park te gaan. Zingend en biddend herdachten we het lijden van de Heer. Om 17.00 uur was het



afsluitende lof met uitstelling van het Allerheiligste. Wederom een prachtige overweging door kapelaan Frits Hendriks. Als afsluiting het zegenen van de devotionalia. Kapelaan Hendriks was niet echt zuinig met het wijwater!

Het was een warme dag met veel zon, maar ook tijd voor een terrasje met een hapje en een drankje. Met mooie vieringen, twee prachtige overwegingen met een duidelijke boodschap, die we meenemen naar huis, gingen we rond de klok van 18.00 uur richting onze uitstapplaatsen. In de buurt van Boxmeer kwamen we in een hevige onweersbui terecht. Maar gelukkig zijn we allemaal droog thuisgekomen. We kijken weer terug op een inspirerende en mooie dag!

Over de bedevaart naar Kevelaar in 2025 zullen we u in het voorjaar informeren in het parochieblad.

Graag wensen we u alvast gezegende Kerstdagen toe en een gelukkig en liefdevol 2025.

*Namens de broederschappen
Ravenstein, Oss, Veghel, Wijchen en
Beuningen*

Getekend Peter en Mia Stoltz-van Lent



Een jong gezin aan het woord

Als multicultureel gezin is het soms lastig om gemeenschappelijke grond te vinden, zeker waar het op cultuur en gebruiken aankomt. Mijn vrouw is de dochter van een Antilliaanse moeder en een Italiaanse vader en zelf ben ik geboren en getogen Brabander. Onze eerste jaren samen was het soms best wel uitvogelen hoe we met zijn tweeën een gezamenlijke weg konden vinden in de tradities en gebruiken van deze drie culturen, maar één ding hadden we gemeen: het Katholieke geloof en daaruit voortvloeiende normen en waarden.

Mijn vrouw komt uit een familie waar het geloof nog echt beleefd wordt. Zelf kom ik uit een gezin waar het geloof de afgelopen decennia vooral een culturele aangelegenheid geworden was. We vierden wel de feestdagen, maar echt naar de Kerk gingen we niet, al zijn mijn broertje en ik wel gedoopt. Kerken zagen we eigenlijk alleen tijdens vakanties van binnen en thuis werd er behalve jaarlijks Jesus Christ Superstar kijken weinig met het geloof gedaan. Feitelijk kregen mijn broertje en ik enkel van onze grootmoeders en op school wat van het geloof mee. Op de basisschool leerden we wel het Onze Vader en het Weesgegroet bidden en hoorden we Bijbelse verhalen. Religie associeerde ik voornamelijk met mijn oma's in mijn jeugd. Jaren later tijdens mijn studie geschiedenis in Nijmegen en het lezen van bepaalde boeken in die tijd merkte ik wel dat het Katholieke geloof een wezenlijk onderdeel was van mijn identiteit als Brabander, maar ik wist nog niet zo goed wat ik daar in de praktijk mee moest en wilde doen.

Toen mijn vrouw en ik in 2017 ons eerste kindje kregen, kwamen de culturele verschillen weer boven. Want geef je kinderen cadeautjes op 5 december of op kerstavond? Hoe groot en uitbundig vier je een verjaardagsfeestje? Over één ding

waren wij het wel eens: we vonden het van belang dat ons dochttertje gedoopt werd, want dat was feitelijk het enige wat we haar mee konden geven wat al haar voorouders aan zowel vaders- als moederskant gemeen hadden.

Wel woonden we toen de oudste nog geboren werd in Arnhem en vond ik het als historicus en Brabander belangrijk dat zij gedoopt werd in een Brabantse kerk van na 1853 (herstel van de bisschoppelijke hiërarchie). Toen we in oktober 2017 in Oss gingen wonen is onze dochter vrij snel daarna door kapelaan Renders gedoopt in de Heilig Hartkerk. Mijn vrouw wilde op dat moment al wel naar de mis gaan, maar ik voelde die behoefte nog niet zo. Echter, door mijn toenmalige werk sprak ik veel mensen uit andere culturen en met andere religies, wat ook bij mij weer vragen opriep over hoe ik zelf naar mijn eigen religieuze roots keek en wat dit voor mij betekende. Als historicus wist ik weliswaar het nodige van de Kerk en het Katholicisme, maar weten is niet hetzelfde als het geloof ook daadwerkelijk beleven.

Toen onze jongste in juli 2023 geboren werd, wilden we dat hij ook gedoopt werd. We namen contact op met de Grote Kerk (wat na weer een verhuizing de dichtstbijzijnde kerk

was en bovendien eveneens van na 1853). Vrij snel daarna kwam pastoor Kerssemakers bij ons thuis voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek vonden mijn vrouw en ik erg prettig en het voelde voor mij als het zetje in de rug waar ik wellicht al die jaren al naar op zoek was, het zetje om daadwerkelijk wat met het geloof te gaan doen. Sindsdien gaan we wekelijks met zijn vieren naar de mis op de zondagochtend. Als gezin voelden we ons gelijk welkom in de parochie en hebben er veel aardige mensen leren kennen. Hoewel ik niet zo goed wist wat ik ervan moest verwachten, vond ik de missen vanaf de eerste keer al erg mooi en bijzonder en dan met name de Gregoriaanse missen. De wekelijkse missen zijn iets waar ik zelf erg veel rust en bezinning uithaal. Naar de kerk gaan is één van beste besluiten die we als gezin genomen hebben. Afgelopen mei is ook de jongste gedoopt en zondagochtend naar de Grote Kerk is voor ons inmiddels een vaste prik geworden. Thuis en in de trein van en naar het werk lees ik de Bijbel om zo nog bekender te raken met de bron van het geloof en elke avond bid ik met mijn dochter voor het slapen gaan het Onze Vader. Het is erg leuk om te zien dat zij ook echt met het geloof bezig is en mij erover vragen stelt, die ik zo goed als ik kan probeer te beantwoorden. Inmiddels volgen mijn dochter en ik catechese en hopen wij als de tijd daar rijp voor is onze Heilige Communie te kunnen doen.

Getekend Chris van Gorp

Uitgeleide gedaan vanuit onze Willibrordus Parochie

Naam overledenen:

† Jan van Ravensteijn
† Rini van den Broek
† Leni Jansen
† Mia Miedema
† Han van Heumen

Leeftijd

77 jaar
78 jaar
93 jaar
101 jaar
65 jaar

Kerk

H. Willibrordus, Berghem
H. Willibrordus, Berghem
M.O.O. kerk, Oss
M.O.O. kerk, Oss
M.O.O. kerk, Oss

De stilte als plaats waar men God hoort (deel 2)

In het vorige parochieblad maakten we een begin aan een wat langer artikel over de stilte. We spraken over de stilte in het algemeen en over de uitwendige stilte. In het tweede deel van het artikel willen we stilstaan bij de inwendige stilte en de middelen om te groeien in het beleven van de stilte.

De inwendige stilte

De uitwendige stilte is een belangrijk hulpmiddel om te komen tot de inwendige stilte. Die inwendige stilte geeft ons rust, vertrouwen en geborgenheid bij God. Terwijl de uitwendige stilte vooral een kwestie van volhardende discipline is, vormt de inwendige stilte een grotere uitdaging voor ons geestelijk leven. Het vraagt namelijk om overgave. Ik denk dat ieder van ons weleens de ervaring heeft gehad dat de zorgen ons drukken en dat we situaties blijvend overdenken. Dat we overweldigd worden door allerlei werk, we onze zonden en nietigheid overwegen en dat we zo het bootje van onze ziel blootstellen aan de geestelijke storm waarbij de golven ons zieleven verstoren en ons bootje vol dreigt te lopen. Misschien hebben we dan ook soms de neiging om uit te roepen: *"Meester, raakt het U niet dat wij vergaan?"* (Mc. 4, 38) Het Heilig Evangelie leert ons dan dat we met ons gebrekkig geloof weer naar de Heer moeten gaan. Hij is de enige die een dwingend woord tot de wind kan spreken, de stormen in ons hart kan toespreken en zeggen: *"Zwijg stil"*. (Mc. 4, 39) Met de psalmist mogen we dan opnieuw zeggen: *"De stormen zijn bedaard in mij en vrede is mijn geest. Zoals een kind op moeders schoot, zo veilig voel ik mij."* (Ps. 131, 2)

De inwendige stilte helpt ons te groeien in het vertrouwen op God en geeft stabiliteit aan ons geestelijk leven. Het is die stabiliteit die ons helpt groeien in heiligheid. U weet uit ervaring dat het werk van ons persoonlijke heiliging een lange tijd vraagt. Niemand van ons verandert van de ene op de andere dag in een heilige. Het is een langzaam klimmen op de ladder van de hemel, sport voor sport. En de stilte creëert de beste atmosfeer om in te gaan op de ingevingen van de Heilige Geest en mee te werken aan het

heilingsproces wat God met ons begonnen is. Dat weet ook de heilige Johannes van het Kruis. Van hem kennen we de woorden: *"Wat we het meest nodig hebben om voortgang te maken, is om stil te zijn voor onze grote God met onze smaak en met onze tong. Want de taal die Hij het beste verstaat is die van de stille liefde."* In deze heilige stilte komen we tot de essentie van ons bestaan, God zelf. Het voert ons tot de kern van de contemplatie van God. We leren Hem beter kennen en beschouwen omdat Hij in de stilte zijn liefde aan het woord laat en spreekt tot het binnenste van ons hart. Die liefde van God mogen we aanschouwen en beluisteren in ons persoonlijk gebed. En dat brengt ons bij de middelen tot groei in de stilte.

Middelen tot groei

Als eerste middel zou ik willen noemen: **God eerst laten spreken**. Vaak zijn we geneigd om tijdens het gebed het initiatief bij onszelf te leggen. Wij gaan God eren in het Goddelijk Officie, wij gaan de Heilige Mis vieren of wij komen met onze gebedsintenties bij God als ware het een boodschappenlijstje. Maar in wezen ligt het initiatief bij Hem. We zouden niets van dat alles kunnen doen als God zelf ons er niet toe aanzette. *"Wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen."* (Rom. 8, 26) of om het met de woorden van de heilige liturgie te zeggen: *"Gij hebt onze lofprijzing niet nodig; toch opent Gij onze mond om U dank te brengen. Onze hulde maakt uw heerlijkheid niet groter, maar draagt bij tot ons heil door Christus onze Heer."* De heilige Theresia van Avila noemt het gebed *"een vertrouwelijke omgang in vriendschap, waarin men zich vaak onder vier ogen onderhoudt met die God door wie men zich bemind weet"*. Welnu, als we in het gebed met onze Goddelijke Vriend Jezus Christus spreken, laten we dan eerst luisteren naar wat Hij ons te vertellen heeft.

Bijzonder geschikt hiervoor is het tweede middel tot groei, namelijk de stille Eucharistische Aanbedding. Eenvoudigweg bij Hem zijn, wetend dat Hij van ons houdt en ik van Hem. Kardinaal Sarah schrijft: *"Er is niets kleiner, zachtmoediger*



of stiller dan Christus die aanwezig is in de Heilige Hostie. Dat kleine stukje brood bevat de nederigheid en volmaakte stilte van God, zijn tederheid en zijn liefde voor ons."

Een derde weg om te groeien in de inwendige stilte is het meditatief overwegen van Gods woord. De Heilige Schrift vormt als het ware Gods liefdesbrief aan ons. Daarin spreekt God zelf tot ons en dat mogen we overwegen. We komen dan ook tot de ontdekking dat de belangrijkste momenten van Jezus' leven ook in de stilte plaatsvonden: de boodschap van de engel, Jezus die groeit in de moederschoot van de Allerheiligste Maagd, het verborgen leven van de Heer, de stilte van het Kruis en het Graf en de Verrijzenis. Wanneer we het Woord overwegen komt er telkens opnieuw een nieuwe schat naar boven, zelfs wanneer u een bepaalde tekst al honderd keer heeft gelezen. De Heilige Schrift mag voor ons zijn als een schitterende diamant die afhankelijk van de lichtinval een immer nieuwe schittering in ons leven schenkt.

Als laatste en moeilijkste middel wil ik het stilzwijgen noemen. *"De deugd van de stilte bestaat niet in het nooit spreken, maar in het stilzwijgen wanneer er geen goede reden is om te spreken."*, leert Sint-Alfonsus Maria de Liguori. Jezus zelf is ons daarin tot voorbeeld wanneer hij ter dood veroordeeld zal worden. Hij ziet dat spreken geen zin heeft en dus zwijgt Hij en toont daarmee zijn lankmoedigheid. Hij doet het niet bij wijze van toevalligheid want Hij herhaalt deze manier van handelen: ten overstaan van het Sanhedrin (Mt. 26, 62-63), tegenover Herodes (Lc. 23, 9) en wanneer Hij voor Pilatus staat (Mc. 15, 5). Het stilzwijgen leert ons niet alleen de stilte te eerbiedigen maar doet ons eveneens groeien in de nede-

righeid, die *de moeder van vele deugden* wordt genoemd. Dit stilzwijgen wordt eveneens geprezen door de heilige Alfonsus die zegt: *"De stilte is een van de voornaamste middelen om de geest van het gebed te verkrijgen en zichzelf geschikt te maken voor het ononderbroken contact met God. Het is moeilijk een echt vrome persoon te vinden die veel spreekt. Maar zij die een geest van gebed bezitten houden van de stilte, die terecht de beschermvrouw van de onschuld wordt genoemd, een schild tegen de verleidingen en een vruchtbare bron van gebed. De stilte bevordert de recollectie en doet goede gedachten ontwaken in het hart."*

Tot slot

Ik denk dat we hiermee voorlopig voldoende gesproken hebben over de stilte. De stilte blijkt van cruciaal belang om God te horen spreken en het is dus noodzakelijk om de stilte in ons leven te herontdekken. Alvorens weer te zwijgen wil ik dit artikel graag besluiten met de woorden van het heilige paus en kerkleeraar Gregorius de Grote. Zijn boodschap over de stilte is nog steeds actueel voor ons. Hij zegt in zijn commentaar op het boek Job: *"Echt gebed zit niet in het geluid van de stem maar in het verlangen van het hart. Niet onze woorden maar onze verlangens geven kracht aan onze beden in Gods meest verborgen gehoor. Als we vragen om het eeuwig leven met onze lippen zonder het uit de grond van ons hart te verlangen, is ons roepen een stilte. Echter, als we het zonder te spreken verlangen uit de grond van ons hart, schreeuwt onze stilte de liefde uit."*

Getekend kapelaan Quinten Kerckhofs

Advents- en vastenactie voor christenen in Libanon

Niet alleen in Gaza, maar ook in Libanon verslechtert de situatie snel voor onze christelijke broeders- en zusters. Al weken wordt het land gebombardeerd en daardoor is het toch al kwetsbare land in een crisis beland. Vele doden zijn er gevallen en tallozen, waaronder ook veel christenen, zijn op de vlucht geslagen. Een hulpverlenster van Kerk in Nood, Mariëlle Boutros, die ter plaatse is, probeert de vluchtelingen te helpen aan voedsel, sanitaire voorzieningen en een veilige plek om te verblijven, zoals in beschikbare parochie-zaaltjes.

Dit jaar willen we de opbrengst van onze advents- en vastenactie besteden aan hulp aan de christenen in Libanon. En hoewel het een uitzichtloze kwestie lijkt, willen we toch vooral ook bidden dat er een eind mag komen aan al het zinloze geweld in het Midden-Oosten.



U kunt bijdragen middels de collectebus die gedurende de Advent achter in de kerken zal staan, maar u kunt uw bijdrage ook overmaken op **NL76 RABO 0140412298 t.n.v. parochiebestuur H. Willibrordus Oss o.v.v. 'Christenen in Libanon'**. Of scan deze QR-code met uw Givt-app.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Romantische feestdagen

Kijkend naar het geloof, wordt Pasen logischerwijs gezien als het belangrijkste feest: hier herinneren we onszelf immers aan het grootste geheim van ons katholieke geloof. In Polen hecht men ook zeer veel waarde aan Sacramentsdag. Onderweg naar Kerst worden in Polen de dagen van Allerheiligen en Allerzielen daarnaast ook nog bijzonder overbelicht, waar dit in Nederland minder speelt.

In Polen zowel letterlijk als figuurlijk 'overbelicht', want het is prachtig om te zien hoeveel kaarsjes en lichtjes er die dagen branden: een gemiddelde straat met vele restaurants in de avonduren is er niets bij. Ik noem het in familiere kring ook wel eens een 'romantisch feest', niet alleen door het vele kaarslicht, maar ook omdat het gepaard gaat met emotie en de vele gevoelens die naar boven komen.

In Polen zijn het officiële feestdagen, waarbij dagelijkse arbeid stilligt. De enige handel die je ziet is rondom begraafplaatsen in de zin van verkoopkraampjes met bloemen en graflichten. Dit zie je overigens al weken eerder. Ik ondervind jaarlijks aan den lijve hoeveel weken tevoren er al wordt nagedacht en gepland hoe de familiegraven zo mooi mogelijk voor de dag te laten komen. Commercieel gezien, gaat er aardig wat over de toonbank. Het lijkt haast wel een wedstrijd, want het graf moet mooier zijn dan bij de burens. Op de achtergrond speelt dat wel een beetje mee, maar de nadruk ligt toch echt op het respect voor - en de herinnering aan - de overledenen. Deze dagen worden degenen die niet meer onder ons zijn er echt weer even bij betrokken. Vaak wordt er ook een korte mis op het kerkhof gehouden.



In de praktijk worden 1 en 2 november ook met een 'brug' aan het weekend gekoppeld, waardoor familieleden en kennissen volop de mogelijkheid krijgen elkaar te ontmoeten. Gezamenlijk worden de graven bezocht en er kaarsjes bijgezet. Kortom, het heeft een heel sociaal aspect. Kosten nog moeite worden gespaard om er een echt 'feest' van te maken. Soms lopen de feestjes wat uit de hand. Daarom is er ieder jaar een officieuze politieactie in het verkeer, genaamd: *Akcja Znicz...* ('Grafkaarsactie'). Dit heeft ermee te maken, dat er 's avonds na het laatste rondje op de begraafplaats vaak nog een drankje wordt gedronken. In Polen mag dit maximaal eigenlijk geen heel glas zijn, waardoor je al snel in overtreding bent. Daarop dus een extra controle.



Polen is qua oppervlakte zeven keer zo groot als Nederland, waardoor er een aardige volksverhuizing, soms over grote afstand, plaatsvindt. Dit is waarom je bij uitvaarten nooit een koffietafel ziet, maar juist een uitgebreide maaltijd. Veel mensen hebben tevoren al aardig wat kilometers gereden en moeten deze afstand nadien ook weer terug.

In de volgende periode richting het Kerstfeest zijn vele kaarsjes inmiddels uitgebrand. De mooie graflichten zijn vaak van glas of hard plastic, waardoor ze kunnen worden hergebruikt door het wisselen van de vulling. Iets wat we in Nederland niet of nog niet vaak zien, zijn zogenaamde 'zniczomaty', ofwel automaten waar je geld in gooit en er een passende vulling - of soms een hele grafkaars uitkomt. Daarnaast zie ik op Poolse begraafplaatsen steeds vaker stellages waarop men grafkaarsen neerzet die niet langer worden gebruikt. Zo kan iemand anders er met een nieuwe vulling zijn voordeel mee doen. Met Kerst zie je dan weer grafkaarsen in de vorm van een kerstboom en zelfs een sneeuwpop, waarbij de hoed de 'schoorsteen' is. Op naar het volgende feest!

Getekend Stef Koning





HAVERSTRO
JINGLE LADIES
VOCAL GROUP CRESCENS

KERST CONCERT

ZONDAG - 22 DEC

19:30 UUR

GRATIS ENTREE

ST. WILLIBRORDUSKERK - BERGHEM

www.vocalgroupcrescens.nl

vrijwillige bijdrage



Uitleg over drie belangrijke gedeeltes van de Heilige Mis

Er zijn drie heel belangrijke gedeeltes in de Heilige Mis: Offertorium, Consecratie en Misoffer en Communie. Hier volgt een korte toelichting op die gedeeltes en onderlinge samenhang. Het zorgvuldig overwegen van deze drie gedeeltes in gebed zal het deelnemen aan de Heilige Mis zeker bevorderen tot meer eer en glorie van God.

De bereiding van de gaven (Offertorium)

De bereiding van de gaven begint met het aanbieden van onze gaven en van onszelf met al onze werken van de afgelopen tijd. De priester kan de gaven bewieroken als uitdrukking dat deze gaven onze grote hulde aan de Heilige Drie-eenheid moge zijn. Ten slotte wast de priester zijn handen als uitdrukking dat hij zelf geheel rein wil zijn bij het opdragen van de offers.

Consecratie en Misoffer

Kruisoffer: op de Calvarieberg offert Jezus zijn Lichaam en Bloed aan God de Vader op.



Misoffer: De priester zegt dezelfde woorden als Jezus bij het Laatste Avondmaal zei. Daardoor veranderen brood en wijn in het Lichaam en Bloed van Jezus. Doordat brood en wijn gescheiden geconsacreerd worden, wordt het kruisoffer van Jezus hier en nu tegenwoordig gesteld. De gedoopten zijn met Christus verbonden. Als Hij zich opoffert, dan door-drenkt dat ook de gedoopte.

Communie

Gehoorzamen aan het gebod van de Heer: "Neemt en eet allen hiervan" gaat de gedoopte, rechtgelovige die in staat van genade is ter communie. Het ontvangen van het Sacrament des Altaars is een zichtbaar teken van een onzichtbare werkelijkheid. Zoals het brood dat je eet je lichaam voedt, gezond houdt, zo houdt de communie, het brood dat eerder in de Heilige Mis tot Christus geconsacreerd is, je ziel, je geest en je wil gezond, levend en met reinigend vermogen van zonde.

De communicant heeft als gedoopte gelovige eerst het misoffer opgedragen (het kruisoffer dat door de woorden van de priester tegenwoordig gesteld was) en daarmee aan God de Vader de hoogste eer gebracht. Vervolgens heeft de priester namens de gelovigen God gesmeekt om allerlei zegeningen. De verhoring van die gebeden is volmaakt omdat we met de communie Christus zelf ontvangen. Ten slotte worden al degenen die waardig communiceren met elkaar verbonden en zo wordt de kerk(gemeenschap) opgebouwd.

Getekend diaken Edwin Veldman

In onze Willibrordus Parochie

Dopelingen:

☞	Ciro Franciscus De Bruijne	1 sept
☞	Raphaël Rodrigues van Ballegooij	14 sept
☞	Hannah Wilhelmina Lamberta Maria van Leur	28 sept
☞	Xilyano Robby Antonius Kiene	19 okt
☞	Joep Franciscus Reuvers	20 okt
☞	Simeon Foppe Stephanus Wijer	27 okt

Communicant:

David Olteanu 15 sept

Huwelijk:

☞	Raimond van Ballegooij en Kassandra Baltazar de Morais	14 sept
---	---	---------

29 december 2024

Kerstconcert Les Chanteurs de Saint Gérard

Parochiekoor, 'Les Chanteurs de Saint Gérard' zal op 29 december wederom een concert verzorgen. Op het gevarieerde programma staan koorwerken voor de kersttijd. Het koor wordt geleid en op piano begeleid door Rein Boeijen. Daarnaast is er ook dit jaar weer ruimte gemaakt voor een gastoptreden.

Iedereen is van harte welkom voor dit muzikale samenzijn. De toegang is gratis maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Het concert wordt gehouden in de M.O.O. Kerk (de Grote Kerk) aan de Kerkstraat 15 te Oss en vangt aan om 19.30 uur.



Wist u dat...

... Actie Kerkbalans weer voor de deur staat? Houd goed uw brievenbus, de tafels achter in de kerken en de prikborden in de gaten voor meer informatie.

... de Servatiuskerk in Megen nu officieel aan de Roemeens-orthodoxe gemeenschap is verkocht? Het bestuur is blij dat de mooie kerk in goede handen is. Alleen het bovenste deel van de toren blijft van ons. De Roemenen wensten namelijk niet de zendmasten over te nemen die hier aan hangen.



... mgr. de Korte is langsgekomen bij de Traditionele Latijnse Mis? Tijdens de mis verzorgde hij de homilie en erna beantwoordde hij vragen over katholiek onderwijs, gendertheorie en catechese.

... er nog steeds vrijwilligers nodig zijn? Vooral de koren kunnen nieuwe stemmen gebruiken. Zingt u weleens onder de douche en denkt u dan: dat klinkt zo gek nog niet? Kom dan vooral eens meekijken/-luisteren/-zingen bij een repetitie van een van onze koren.
"Laten we zo lang mogelijk zingen onderweg: de weg wordt er minder eentonig door." – Vergilius, Romeins dichter

... met Allerzielen de pastoor de graven op de Eikenboomgaard heeft gezegend? Onze dierbaren rusten nu nog meer in vrede.



... het oude Mariakleed weer heelheids is teruggekeerd bij de Grote Kerk? Hier was wel een enorme doos voor nodig waar zo'n tien keer op stond geschreven dat er voorzichtig met het pakket moest worden omgegaan. Waarschijnlijk komt het gerestaureerde stukje geschiedenis in een vitrinekast te hangen.

... Marion Verwey, onze parochiaan, die 6 jaar op cursus is geweest in het Bisdom Roermond en de studie pastoraatsmedewerker heeft gedaan, op 10 November van de bisschop van Roermond de 'Missio Canonica' heeft gekregen? Dat wil zeggen dat ze nu als pastoraal werkster benoemd is en parttime werkt in de parochie te Venray. Daarnaast is ze in haar eigen werk als gynaecoloog werkzaam in het ziekenhuis in Uden. Marion, van harte proficiat: veel zegen over je beide werkzaamheden en verdeel je toch maar in tweeën over twee bisdommen en twee parochies.

... het parochiebestuur een nieuwe penningmeester heeft? De bescheiden Pim Koenen voelde er niks voor om groot in het parochieblad te komen staan. In plaats daarvan leek het hem een goed idee als het gehele kerkbestuur zich in het volgende blad eens voorstelt. "Op die manier leren de parochianen het bestuur kennen." Dit heeft u dus nog tegoed van ons!

... de bedevaart naar Kevelaer in 2025 zal vallen op zaterdag 6 september? In het volgende parochieblad vertellen we hier meer over. Voor nu kan u het alvast in uw agenda zetten.

... dit mooie blad zichzelf niet schrijft? Ook hierbij kunnen we uw hulp gebruiken. Hebt u een goed idee voor een artikel? Mail dan vóór 2 maart 2025 naar **valerievvliet@hotmail.com**

... de Willibrodusviering weer een denderend succes was? Jullie hebben al aardig wat foto's door het blad verspreid gezien. Om het af te leren bij deze nog een paar...



Martelaarschap van de “onnozele” kinderen

De Katholieke Kerk viert op 28 december het feest van de Heilige Onnozele Kinderen. Het woord neigt ons op het verkeerde been te zetten, maar met ‘onnozele kinderen’ worden de onschuldige jongetjes van Bethlehem bedoeld die in opdracht van koning Herodes werden vermoord. Omdat zij stierven in de plaats van het Kerstkind worden zij als martelaren vereerd. Vandaag sturen zij ons deze “Brief uit de hemel”.

“Vandaag zijn wij de baas. Wij mogen bepalen wat de grote mensen doen. Wij mogen zeggen wat er gegeten wordt. Dat hoort zo op ons feest, Onnozele Kinderen.

Eigenlijk zijn dat vrolijke gebruiken bij zo’n grimmig gebeuren. Alle kinderen beneden de twee jaar in koelen bloede afgemaakt door het leger. Dat is op zich al waanzinnig. Maar de reden is nog gekker. De koning was bang dat de Messias geboren zou zijn, de persoon op wie ons volk al honderden jaren zat te wachten. Degene die namens God van onze wereld een paradijs zou maken. Hij was bang dat die inderdaad geboren zou zijn. “En heel Jeruzalem met hem!” Kan het nog gekker? En omdat hij die goddelijke koning niet wilde, hebben wij daarvoor moeten betalen met ons leven.

Onvoorstelbaar eigenlijk. Hoewel, gaat de wereld die u bewoont, zoveel zuiniger met kinderen om? O ja, ik begrijp het: wat kunt u er aan doen dat er in Afrika oorlogskinderen rondlopen met de gruwelijkste wapens? Dat er in Afrika duizenden kinderen hun ouders hebben verloren aan

geweld en ziektes als AIDS. Dat de kinderen in Gaza bijna sterven van de honger? Dat de vluchtelingenkampen vol kinderen zitten? Dat er aan de ene kant van de wereld kinderarbeid bestaat waardoor u aan uw kant van de wereld in de winkel geen dief van eigen portemonnee hoeft te zijn? Ik weet het: daar kunt u niets aan doen... Hoewel, helemaal niets? U kunt bidden, u kunt ermee begaan zijn, u kunt met geld en goederen bijdragen aan projecten, u kunt op verjaardagen en waar dan ook, zeggen hoe u erover denkt.

Weet u, ooit vroeg iemand die in de Derde Wereld werkte aan rijke jongeren of ze iets wilden bijdragen voor het welzijn van die arme kinderen ver weg. Die jongeren voelden er niet veel voor. Eén van hen zei: “Ja, maar is dat allemaal geen druppel op een gloeiende plaat?” En wat antwoordde die welzijnswerker? “Dat heb ik nog nooit een kind horen zeggen dat door ons geholpen werd.”

Nee, wij mogen dan Onnozele Kinderen heten, maar wij zitten wel degelijk in over het lot van kinderen op uw wereld. Hoe zit het met de aandacht voor die

kinderen? Vraag eens aan ouders bij u in de buurt hoeveel tijd ze per dag besteden aan hun kinderen en hoeveel aan werk en andere dingen?

En hoorden wij onlangs niet een politiecommissaris uit uw streken zeggen dat kinderen die herhaaldelijk in de fout gaan niet zo soft moeten worden aangepakt en veel strenger gestraft moeten worden? Dan konden zij tenminste geen rottigheid meer uithalen en de maatschappij zou veiliger worden: twee vliegen in één klap. Hoe logisch die gevoelens ook zijn, ze staan wel heel ver af van het evangelie. Vertelde Jezus daar niet dat Hij het liefste de negenenegentig goede schapen in de steek liet om achter het afgedwaalde aan te gaan? Wie laat dat geluid nog horen in uw samenleving? Het geluid van het evangelie. Van aandacht voor kinderen en vooral voor degenen die afdwalen. Wie is er nog begaan met hen? Waar is nog de levenshouding van Jezus in uw midden? Als die er niet is, of wordt afgedaan als te soft of onrealistisch, dan zijn wij, Onnozele Kinderen, voor niets gedood.

Nou, we gaan weer spelen. Wij wensen u nog prettige feestdagen!”

*Getekend Onnozele Kinderen
(met hulp van diaken Pieter Raaijmakers)*





Helma Broeksteeg
50 jaar koorlid



Willie Timmermans Teunissen
60 jaar koorlid



Ellen van de Camp Lagarde
25 jaar koorlid



Martien van der Heijden
meer dan 25 jaar koorlid



Frans van Dinther
70 jaar koorlid



Nel Boeijen
60 jaar koorlid



Hans van Leur
50 jaar acoliet

Uit de scheurkalender van de pastoor

Waar komt 'advocaat van de duivel' vandaan?

De advocaat van de duivel is iemand die kritische vragen stelt of op- of aanmerkingen maakt vanuit een negatief kritisch standpunt. De term wordt al eeuwenlang gebruikt bij processen voor zalig- en heiligverklaringen. De advocaat van de duivel (advocatus diaboli) voert bezwaren aan tegen de persoon die zalig of heilig verklaard moet worden. De advocaat van God (advocatus Deo) voert juist positieve argumenten aan.

Bron: www.onzetaal.nl

KERSTCONCERT

Les Chanteurs de Saint Gérard

onder leiding van dirigent en pianist Rein Boeijen



29 zondag
december 2024

aanvang 19.30 | gratis toegang
een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld

Grote Kerk
Oss





Ellen is als 15 jarig meisje bij Les Chanteurs de Saint Gérard gekomen en vanaf het begin bij de sopranen ingedeeld. Ze heeft haar moeder en tante als voorgangers gehad, beiden hebben ook een lange tijd bij het koor gezongen. Inmiddels is ze 25 jaar lid.

Ellen is getrouwd met Marc en woonachtig in Berghem, samen hebben ze 2 kinderen; Malou en Nils. In het dagelijks leven werkt Ellen parttime als tandartsassistente in Oss.

Ellen staat bekend als een trouw lid; zal altijd proberen om te komen zingen, ook al werd dat na de zomervakantie moeilijker gemaakt omdat de vaste oppas was gestopt. Als je met tweeën elke maandagavond muziekrepetitie hebt zonder oppas voor de kinderen, dan moet de frequentie tijdelijk worden omgezet naar 1x in de 14 dagen. Gelukkig is er sinds kort een nieuwe oppas gevonden en kan er weer iedere maandag gerepeteerd worden.

Ellen maakt al vele jaren deel uit van het bestuur van het koor, ze zoekt graag naar groepshuizen of leuke locaties voor onze 2-jaarlijkse koorreisjes die

georganiseerd worden. Hierdoor zijn we al op verschillende mooie accommodaties geweest in Nederland en in het buitenland.

Het eerste koorreisje, ruim twintig jaar geleden, was ergens in het zuiden van het land. Het weekend duurde net iets te lang, want op de terugreis in de auto had Ellen last van heimwee naar Marc, waar ze pas verkering mee had. Van heimwee heeft Ellen bij de daarop volgende reisjes geen last meer gehad, want Marc gaat ondertussen al jaren gezellig mee.

Ellen, van harte gefeliciteerd met je jubileum en nog vele jaren zangplezier bij Les Chanteurs de Saint Gérard!

Getekend Pim en mede-koorleden

Ingezonden brief

Op een zondag kwam er iemand in de kerk. Zij was er lang niet geweest. Ze was verbaasd dat er zoveel jongeren in de Heilige Mis zaten en ter Communie gingen. Ze dacht, zoals velen, dat de kerk er tegenwoordig alleen voor ouderen is. Jongvolwassenen zijn vaak op zoek naar de zin van het leven. Waar leven we voor? Er moet meer zijn!

Er zijn best wel veel jongeren in de kerk. Zij komen uit zichzelf, uit eigen wil. Moeten niet, zoals vroeger. Ze durven de drempel over te gaan om naar de godsdienstbijeenkomsten te komen waar alles uitgelegd wordt en waar ze vragen kunnen stellen. Dit zijn over het algemeen open en gezellige bijeenkomsten. De groep dinsdagavond wordt steeds groter. De leeftijd varieert van ongeveer 20 jaar en ouder. Heel

gevarieerd maar vol belangstelling. De pastoor is steeds bereid om iedereen liefdevol, met een luisterend oor en begripvol te woord te staan. Hij zal je de weg wijzen.

Helaas hebben veel jongeren geen christelijke opvoeding gehad. Ze hebben het op school en thuis moeilijk omdat ouders hier moeite mee hebben. Leven volgens ons geloof geeft rust en voldoening in ons rumoerige en rusteloze leven. Mij wordt ook verbaasd gevraagd: "Ga jij nog naar de kerk?" Mijn antwoord is dan: "Ik ben praktiserend katholiek en voel me er prettig bij!" Ik zal het wel eng vinden als de tijd komt dat ik het niet meer kan.

Getekend een parochiaan

Bezichtig de kerststal

Eerste en Tweede Kerstdag is de Grote Kerk in Oss extra geopend van 14.00 tot 17.00 uur om een bezoek te brengen aan onze mooie Kerststal.

Iedereen is van harte welkom om een bezoek te brengen aan onze prachtige Kerststal, een kaarsje te laten branden of de 'knik-engel' te laten 'knikken.'



Kindje wiegen

Op Tweede Kerstdag is er speciaal voor de kleinsten om 14.30 uur 'Kindje wiegen.' Breng je liefste knuffel mee, dan gaan we samen het kindje Jezus in slaap wiegen met mooie Kerstliederen.

Welkom

Nieuwjaarswens

*Ik wens U een jaar
Als een alfabet
Met alle letters van A tot Z
Van arbeid, blijheid en creativiteit
Tot zegen, zon en zaligheid.*

Guido Gezelle (1830-1899)

Extra vieringen in de Grote Kerk (M.O.O. kerk) te Oss en in de Sint Willibrorduskerk te Berghem:

- Van maandag t/m zaterdag, aanvang 08.10 uur, worden vooraf aan de h. Mis de 'Laudes' gebeden in de M.O.O. kerk.
- Van maandag t/m zaterdag, aanvang 08.30 uur, h. Mis in de M.O.O. kerk.
- ledere woensdag en zaterdag na de h. Mis van 08.30 uur wordt er gezamenlijk een 'Rozenhoedje' gebeden.
- ledere dinsdag- donderdag- en vrijdag, aanvang 18.40 uur, worden vooraf aan de h. Mis de 'Vespers' gebeden in de M.O.O. kerk.
- ledere dinsdag- donderdag- en vrijdag, aanvang 19.00 uur, h. Mis in de M.O.O. kerk.
- ledere woensdagavond, aanvang 18.00 uur Eucharistische Aanbidding en 19.00 uur H. Mis in de Sint Willibrorduskerk Berghem.
- ledere donderdagmiddag 'Stille Aanbidding van het H. Sacrament' van 14.00 tot 16.00 uur in de M.O.O. kerk.
- ledere vrijdagavond na de H. Mis van 19.00 uur, Eucharistische Aanbidding en biechtgelegenheid tot 20.00 uur.
- ledere 4de zondag van de maand 'Spaanstalige' h. Mis, aanvang 17.00 uur in de M.O.O. kerk (Grote Kerk).

Biechtgelegenheid: ledere zaterdag in de Grote Kerk van 17.30 - 18.00 uur of op afspraak.

3 ^e Advent				
Zaterdag	14 dec	08.30 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
		19.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Don Bosco koor
		19.00 uur	Sint Petrus' Banden Macharen	
Zondag	15 dec	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Parochiekoor
		10.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	M.O.O. koor
		12.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Tridentijnse H. Mis
4 ^e Advent				
Zaterdag	21 dec	08.30 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
		19.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Don Bosco koor
		19.00 uur	Sint Petrus' Banden Macharen	
Zondag	22 dec	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Parochiekoor
		10.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	M.O.O. koor
		12.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Tridentijnse H. Mis
Avond van Barmhartigheid met biechtmogelijkheid				
Maandag	23 dec	19.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
Kerstavond				
Dinsdag	24 dec	19.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Gezinsviering met Kerstspel en Harmonie KVA
		21.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Les Chanteurs de St. Gerard
		22.00 uur	Sint Willibrordus Berghem	Parochiekoor
		23.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Gemengd koor
Kerstmis				
Woensdag	25 dec	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Parochiekoor
		10.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Gemengd koor
		11.00 uur	Sint Petrus' Banden Macharen	Parochiekoor
		12.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Tridentijnse H. Mis

2^e Kerstdag/H. Stefanus				
Donderdag	26 dec	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Seniorenkoor
		10.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
		14.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
H. Familie				
Zaterdag	28 dec	08.30 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Onnozele kinderen
		19.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Don Bosco koor
		19.00 uur	Sint Petrus' Banden Macharen	
Zondag	29 dec	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Ensemble
		10.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Familiepastoraat Chanteurs de St. Gerard
		12.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Tridentijnse H. Mis
H. Silvester				
Donderdag	31 dec	08.30 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
		19.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Don Bosco koor
H. Maria moeder Gods				
Woensdag	1 jan	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Parochiekoor
		10.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Herenkoor
		12.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Tridentijnse H. Mis
Openbaring van de Heer/Driekoningen				
Zaterdag	4 jan	08.30 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
		19.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
Zondag	5 jan	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Parochiekoor
		10.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Familiepastoraat Gregoriaanse Scola
		12.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Tridentijnse H. Mis
Doop van de Heer				
Zaterdag	11 jan	08.30 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
		19.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Don Bosco koor
		19.00 uur	Sint Petrus' Banden Macharen	
Zondag	12 jan	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Seniorenkoor
		10.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Herenkoor
		12.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Tridentijnse H. Mis
2^e zondag door het jaar				
Zaterdag	18 jan	08.30 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
		19.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
Zondag	19 jan	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Parochiekoor
		12.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Familiepastoraat Tridentijnse H. Mis
		17.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Spaanse mis
3^e zondag door het jaar				
Zaterdag	25 jan	08.30 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
		19.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Don Bosco koor
		19.00 uur	Sint Petrus' Banden Macharen	
Zondag	26 jan	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Parochiekoor
		10.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Chanteurs de St. Gerard
		12.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Tridentijnse H. Mis
Opdracht van de Heer				
Zaterdag	1 feb	08.30 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
		19.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
Zondag	2 feb	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Parochiekoor
		10.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Familiepastoraat Gregoriaanse Scola
		12.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Tridentijnse H. Mis

5^e zondag door het jaar				
Zaterdag	8 feb	08.30 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
		19.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Don Bosco koor
		19.00 uur	Sint Petrus' Banden Macharen	
Zondag	9 feb	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Seniorenkoor
		10.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Herenkoor
		12.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	<i>Tridentijnse H. Mis</i>
6^e zondag door het jaar				
Zaterdag	15 feb	08.30 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
		19.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
Zondag	16 feb	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Parochiekoor
		10.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	M.O.O. koor
		12.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	<i>Tridentijnse H. Mis</i>
		17.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Spaanse mis
7^e zondag door het jaar				
Zaterdag	22 feb	08.30 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
		19.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Don Bosco koor
		19.00 uur	Sint Petrus' Banden Macharen	
Zondag	23 feb	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Parochiekoor
		10.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Chanteurs de St. Gerard
		12.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	<i>Tridentijnse H. Mis</i>
8^e zondag door het jaar				
Zaterdag	1 mrt	08.30 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
		19.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
Zondag	2 mrt	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	<i>Carnavalszondag</i> Parochiekoor
		10.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	<i>Familiepastoraat</i> Gregoriaanse Scola
		12.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	<i>Tridentijnse H. Mis</i>
Aswoensdag				
Woensdag	5 mrt	19.00 uur		
1^{ste} Veertigdagentijd				
Zaterdag	8 mrt	08.30 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
		19.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Don Bosco koor
		19.00 uur	Sint Petrus' Banden Macharen	
Zondag	9 mrt	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Seniorenkoor
		10.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Herenkoor
		12.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	<i>Tridentijnse H. Mis</i>
2^{ste} Veertigdagentijd				
Zaterdag	15 mrt	08.30 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
		19.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
Zondag	16 mrt	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Parochiekoor
		10.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	<i>Familiepastoraat</i> M.O.O. koor
		12.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	<i>Tridentijnse H. Mis</i>
		17.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Spaanse mis
3^{ste} Veertigdagentijd				
Zaterdag	22 mrt	08.30 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
		19.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Don Bosco koor
		19.00 uur	Sint Petrus' Banden Macharen	
Zondag	23 mrt	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Parochiekoor
		10.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Chanteurs de St. Gerard
		12.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	<i>Tridentijnse H. Mis</i>

4 ^{ste} Veertigdagentijd				
Zaterdag	29 mrt	08.30 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
		19.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
Zondag	30 mrt	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Ensemble
		10.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Familiepastoraat Herenkoor
		12.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Tridentijnse H. Mis
5 ^{ste} Veertigdagentijd				
Zaterdag	5 apr	08.30 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
		19.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Don Bosco koor
		19.00 uur	Sint Petrus' Banden Macharen	
Zondag	6 apr	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Parochiekoor
		10.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Gregoriaanse Scola
		12.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Tridentijnse H. Mis
Palmzondag				
Zaterdag	5 apr	08.30 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
		19.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
Zondag	6 apr	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Seniorenkoor
		10.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Familiepastoraat Herenkoor

Dit alles onder voorbehoud. Voor eventuele wijzigingen of aanpassingen van deze agenda, kijk op de website van de Parochie Willibrordus voor de actuele tijden: www.parochiewillibrordus.nl

Zondagavond 22 december

Kerstconcert Vocal Group Crescens uit Berghem

VG Crescens nodigt u uit voor een sfeervol kerstconcert op zondagavond 22 december om 19.30 uur in de St. Willibrorduskerk. Tijdens dit kerstconcert treden voor u op: VG Crescens, de Jinglebel Ladies en de a capella zanggroep Haverstro.

De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage na afloop is natuurlijk altijd welkom. Houdt u er ook rekening mee dat de kerk niet verwarmd is, dus draag warme kleding.

Vocal Group Crescens

Vocal Group Crescens, opgericht in 2000, is een dynamisch koor dat enthousiasme, gezelligheid en hechte vriendschappen omarmt. Onder leiding van dirigent Rein Boeijen heeft het koor een breed repertoire ontwikkeld, variërend van musicals en gospel tot pop, soul, kerst- en religieuze muziek. Het koor heeft opgetreden op diverse bijzondere locaties, waaronder Trier, Parijs en de Sint Jan in Den Bosch. Maar ook op korenfestivals kom je Crescens tegen. Er zijn diverse samenwerkingen geweest zoals tijdens 'De Passie' met Harmonie Concordia in het Hoessenbosch en ook heeft VG Crescens het publiek vermaakt met Hair songs tijdens voorstellingen van de musical Hair in de foyer van de Lievekamp. Tijdens ons kerstconcert van 22 december brengen wij voor u een breed scala aan kerstliederen.

Jinglebel Ladies

Aan dit concert nemen tevens deel de Jinglebel Ladies met o.a. Babs Hilliger. In Berghem is Babs bij velen bekend. Voor

Babs was zingen al jong een passie. Vanaf haar 6e jaar zong zij al in het kinderkoor van de kerk, om daarna door te stromen naar Crescens. Vervolgens is Babs zich gaan verdiepen in muziektheater en heeft zij bij meerdere producties in samenwerking met Crescens opgetreden met als hoogtepunt de Passie voor Pasen.

Haverstro

Ook de a capella zanggroep Haverstro treedt voor u op tijdens het kerstconcert. Haverstro is een vocalgroep, bestaande uit 2 sopranen, 2 alten, 2 tenoren en 1 bas, die zich heeft toegelegd op het jazzy en swing repertoire. Haverstro is een groep zeer enthousiaste koorzangers, echte liefhebbers, die ook veel en vaak in andere koren zingen. Natuurlijk staat zingen en muziek maken voorop, maar het sociale aspect, het samen goed kunnen vinden, na elke repetitie genieten van een drankje, is zeker zo belangrijk. Haverstro bestaat inmiddels ongeveer 13 jaar. De groep is opgericht door en staat onder leiding van Ad de Vries.

NB: VG Crescens is nu weer actief bezig met nieuw repertoire. Mochten er zangeressen interesse hebben, kom gerust eens kijken op de vrijdagavond van 19.00 - 21.00 uur tijdens een koorrepetitie in De Berchplaets in Berghem!

Wij hopen op uw aanwezigheid zondagavond 22 december!

Kerstmis

Kerstmis is het feest waarop we samenkomen. En ook het feest van het wonder van de geboorte van een kind. Ieder die het heeft meegemaakt weet dat dát van heel andere orde is dan alles wat ons in het dagelijks leven bezighoudt. Kerstmis is de tijd van de verwondering, van iets heel nieuws. Iets dat het menselijk maakbare en de menselijke orde ver te boven gaat.

In het evangelie van de kerstnacht horen we dat Jozef en Maria, die zwanger is, aankwamen in Bethlehem. Ieder moest naar de stad van zijn voorvaderen om zich te laten registreren want de keizer had een volkstelling verordonneerd. Maar juist omdat de keizer de samenleving verder wilde ordenen, kwamen Jozef en Maria buiten die orde terecht. Als ze aankomen in Bethlehem is er geen plaats meer in de herberg. Even buiten de stad vinden ze beschutting in een stal. Daar brengt Maria een zoon ter wereld: "Ze wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe", in een voerbak.

Niet ver daarvandaan, waakten herders bij hun kudde. Het waren arme lui. Ze telden niet mee en die volkstelling ging volkomen aan hen voorbij. Zij leidden hun leven buiten de geordende samenleving, bij de dieren in de open lucht. Boven hen schitterden de sterren, als boden van eindeloze verten, van een rijk dat onze menselijke ordening in ruimte en tijd overstijgt. Voor hen ging de hemel open. Zij werden omstraald door de glorie van God. Een engel sprak: "Ik verkondig u een vreugdevolle boodschap, bestemd voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer." Ze haastten zich naar Bethlehem en vonden Maria en Jozef en het pasgeboren kind en ze maakten bekend wat hen van dit kind gezegd was.

De vreugde van Maria om het wonder van haar pasgeboren kind, haar moederliefde, gold door die boodschap voor het hele volk, voor ieder mens. Ze bewaarde het in haar hart.

Verder in het evangelie horen we dat er wijzen uit het oosten naar Bethlehem kwamen, geleid door een ster. Deze wijzen waren geen wetenschappers zoals wij ze kennen, astronomen die de sterren bestuderen en ordenen volgens de maat van de ruimte en de tijd. Zeker, die wijzen uit het oosten bestudeerden de sterren ook. Maar zij deden dat vanuit de vraag die mensen van alle tijden zich stellen: "Waar kom ik vandaan, waar ga ik heen?" En deze ster betekende voor hen de vervulling van het diepste verlangen dat in iedere mens leeft. "Toen ze de ster zagen werden ze vervuld van overgrote vreugde.", staat er. "Ze zagen het Kind met zijn moeder Maria. En ze betuigden het hun hulde."

Op eerste kerstdag horen we in het evangelie: "Het ware Licht dat iedere mens verlicht kwam in de wereld". De evangelielezingen van kerstmis nemen ons mee buiten de normale orde van onze wereld, om samen met Jozef en Maria, de herders en de wijzen dit Kind, dit Licht, te aanschouwen.

Dat Licht dat ieder mens verlicht was er voor alle begin, het is er nu en het blijft bestaan, het is eeuwig. Ik geloof dat het in de kern aanwezig is in ieder mens, hopen op erkenning, hopen dat we stilstaan en door de kieren van ons geordende bestaan heen kijken. Stilstaan bij die momenten van verwondering in ons leven en 'ja' zeggen, 'ja' tegen dat onzegbare Licht dat in ons geboren wil worden, ons wil laten léven, leven als kinderen van God, voor elkaar en voor ieder mens.

*Getekend Geer Salet
Macharen*



In tegenstelling tot het Licht is helaas Geers bijdrage aan het parochieblad niet eeuwig. De schrijver die al jaren de achterkant van onze parochiebladen siert, verhuist binnenkort naar Den Bosch en zal dan geen lid meer zijn van onze parochie. Hij heeft laten weten dat het schrijven van zijn stukken inspirerend was en hoopt dat anderen dit ook zo hebben ervaren bij het lezen ervan. Namens 'anderen' beaamt de redactie van het parochieblad dit stellig en bedankt Geer voor al zijn artikelen!