



Ik Geloof

'Als ik het geloof niet had pastoor, dan zou ik hier nu niet staan', sprak een oudere vrouw uit een van mijn eerste parochies in de Kempen. Zij was weduwe en had twee van haar kinderen verloren en had een slopende ziekte. Wat een moed en een Godsvertrouwen. Zo sterk en zo overtuigend van Gods hulp en nabijheid, bijna meeslepend, zoveel geloof ben ik in de afgelopen jaren niet veel meer tegengekomen. Jammer genoeg is het soms oppervlakkig en onpersoonlijk geworden, vervreemd ook van de Kerk als behoeder van geloof en leven. Het geloof in Gods voorzienigheid en zijn persoonlijke liefde voor ieder van ons, was in de Kempen door de moeilijke en armoedige levensomstandigheden in de 19e en begin van de 20e eeuw gelouterd en verdiept en tot een reële en dagelijkse levenshouding geworden.

Geloof, Hoop en Liefde horen bij elkaar, het is niet voor niets dat ze de Goddelijke deugden worden genoemd. Eén deugd is een levenshouding die een mens in staat stelt om het goede te doen. Je kunt zeggen: een deugd is een positieve houding, die met behulp van alle geestelijke krachten en zintuigelijke mogelijkheden, die in een mens leven, iets goeds weet voort te brengen. Het kost dus wel moeite, het komt niet vanzelf. Dat betekent dat de goddelijke deugden verworven moeten worden, ze kunnen in beginsel aanwezig zijn maar moeten ontdekt, geleerd, ontwikkeld en gepraktiseerd worden. Het zijn gaven van God maar geen vanzelfsprekend heden, het zijn absoluut werkopdrachten.

Nu is het mooi dat de goddelijke deugden van geloof hoop en liefde elkaar steunen en samen werken om de mens 'rijker' te maken. De mens die leeft van uit het geloof ondersteund door de hoop en gevoed door de liefde kan

hele mooie en belangrijke daden voortbrengen: daden die vooral op de eerste plaats voor God en voor de medemens tellen en van belang zijn.

In de brief aan de Hebreëen (11,1-16) schrijft Sint Paulus om duidelijk te maken dat het geloof van fundamenteel belang is om niet alleen richting te geven aan het leven maar ook zin en doel.



"Broeders en zusters, het geloof is een vaste grond van wat wij hopen, het overtuigt ons van de werkelijkheid van onzichtbare dingen."

De Katholieke Katechismus zegt over het geloof: Het is de goddelijke deugd waardoor we in God geloven en in alles wat Hij ons gezegd en geopenbaard heeft, en dat de heilige Kerk ons voorhoudt te geloven, omdat Hij de waarheid zelf is. "Door het geloof vertrouwt de mens zich in vrijheid geheel aan God toe." (Dei Verbum 5.) Daarom probeert de gelovige de wil van God te kennen en die ook te volbrengen. Het levende geloof handelt door de liefde, zonder concrete daden is het geloof dood zegt ook de h. Jacobus in zijn brief. Met andere woorden het is zo, dat de drie goddelijke deugden onverbrekkelijk met elkaar verbonden zijn. Dat is ook zo, zonder de hoop en de liefde leeft de mens niet echt verbonden met Hem die alles voor ons heeft overgehald op het kruis en in Zijn lijden, naast ons is gaan staan.

Dat is precies wat die moeder uit de Kempen duidelijk maakte door haar geloof tot uiting gebracht in het dagelijkse leven.

Sint Paulus in de Hebreëen brief maakt het ook nog eens duidelijk met voorbeelden uit onze heilsgeschiedenis: door het geloof heeft Noach gehoor gegeven aan Gods waarschuwing en een Ark gebouwd en zijn gezin gered. Door het geloof heeft Abraham gehoor gegeven aan de



Zalig Pasen!



Colofon



Parochieblad Willibrordus

Oss - Berghem - Haren - Macharen

Contactgegevens

Parochiecentrum en administratie:

Koornstraat 6, 5341 BR Oss

Telefoon: 0412 856410

E-mail: info@parochiewillibrordus.nl

Website: www.parochiewillibrordus.nl

Bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 09.00 - 15.00 uur

Rekening Rabobank: NL34 RABO 0140405682

Pastoraat en pastorie Oss

Pastoor R. Kerssemakers

Kapelaan Q. Kerckhofs

Kapelaan N. Eyyalil

Begijnenstraat 1, 5341 BC Oss

Telefoon: 0412 622015

E-mail pastoor: pastoor@parochiewillibrordus.nl

E-mail kapelaan: kapelaankerckhofs@parochiewillibrordus.nl

Pastoraat en pastorie Berghem

Kapelaan N. Eyyalil

Begijnenstraat 1, 5341 BC Oss

Telefoon: 0412 622015

E-mail: kapelaannevin@parochiewillibrordus.nl

Koster

Dhr. Richard Radoes

Telefoon: 0412 856410

E-mail: kosteross@parochiewillibrordus.nl

Parochiebestuur

Pastoor R. Kerssemakers

Voorzitter

Mevr. H. Eppink-Beyer

Secretaris

Dhr. A. van Grinsven

Bouwz. Grote Kerk

Dhr. A. van Rossem

Algemene zaken

Dhr. P. Koenen

Algemene zaken

Dhr. R. Sieben

Penningmeester

Kerkhof

E-mail: beheer@parochiewillibrordus.nl

Redactie Parochieblad

Dhr. Jan Janssen

Mevr. Valerie van Vliet

Pastoor Kerssemakers

Diaken Raaijmakers

Opmaak

EVOgraphics, Erik van Oosten

Redactieadres

Koornstraat 6, 5341 BR OSS

E-mail: info@parochiewillibrordus.nl

Volgende uitgave: augustus 2026

Kopij aan te leveren vóór 15 juli 2026

Willibrordus Parochie

M.O.O. (Grote Kerk) te Oss

Heilig Hart te Oss

Sint Willibrordus te Berghem

Sint Lambertus te Haren

Sint Petrus' Banden te Macharen

roepstem van God en ging hij op weg naar een onbekend land wat bestemd was voor hem en zijn erfgenamen; hij vertrok zonder te weten waarheen. Talloze voorbeelden van geloof, van vertrouwen, van overgave kennen wij uit de bijbel maar ook uit onze geloofstraditie. Het geloof heeft velen de kracht gegeven om Gods wil te zoeken en te volgen. Nog steeds kennen we ook velen die vervolgd worden omwille van het geloof en standvastig blijven en daarmee een krachtig voorbeeld geven in een wereld die vooral gericht is op materiele zaken en persoonlijke voordelen. Als Christenen, als gelovige mensen hebben we ook de immens belangrijke opdracht om ons kostbare geloof door te geven aan een nieuwe generatie. Geloof is een gave van God, je kunt het niet kopen of afdwingen. Want wat als een kiem gelegd is komt alleen door gebed en liefde tot groei; door een goed oprecht en eerlijk voorbeeld van kerkelijk leven in het gezin.

Wat vroeger vanzelfsprekend door de school en door het gemeenschappelijke leven ontwikkelde tot een vast geloof in een God die Vader Zoon en Heilige Geest is moet zich nu ontwikkelen in het gezin wat probeert in deze tijd de katholieke waarden en normen niet alleen overeind te houden maar de kinderen er ook in op te voeden zodat zij oprechte, eerlijke en strijdbare mensen worden die Christus steeds als Verlosser en Heiland in hun leven belijden.

Deze dagen vieren we het Paasfeest, de overwinning van Jezus op het kwaad, de dood, bij uitstek het feest van ons geloof. Bidde wij dat we met de goddelijke deugden van hoop en liefde ondersteund, vertrouwend op de kracht van de heilige Geest door ons geloof met daden getuigen van de Waarheid:

God is Liefde.

Getekend Pastoor R. Kerssemakers



Like ons op

Parochie H. Willibrordus Oss

Sacramentsdag en de Heilige Juliana van Cornillon

Sinds enkele jaren zien we in Nederland steeds meer sacramentsprocessies op het hoogfeest van Sacramentsdag. Oude processies worden nieuw leven ingeblazen of nieuwe processies ontstaan. Zo ook in onze eigen parochie en dat is reden tot grote vreugde. Voor onszelf is het een teken van levend geloof, voor buitenstaanders een teken van verkondiging en voor Onze-Lieve-Heer een uitstapje buiten het tabernakel. Maar waar komt het feest vandaan en wat vieren we eigenlijk?

De zoektocht naar de oorsprong van het hoogfeest brengt ons naar het middeleeuwse Luik, in het huidige België. Daar wordt rond 1191/1192 de heilige Juliana van Cornillon geboren. Paus Benedictus XVI noemde het bisdom Luik van die tijd een waar Eucharistisch cenakel. In zijn catechese over de heilige Juliana van Cornillon van 17 november 2010 legt hij uit waarom: *“Reeds voor Juliana, hadden eminente theologen de hoogste waarde van het sacrament van de Eucharistie verduidelijkt en in Luik bestonden ook vrouwengroeperingen die de Eucharistische aanbidding en de vurige communie bijzonder genegen waren. Door voorbeeldige priesters geleid, leefden zij in gemeenschap en wijdden zich aan gebed en werken van naastenliefde.”*

Op vijfjarige leeftijd wordt Juliana wees en werd ze toevertrouwd aan de zusters augustinessen van het klooster van Mont-Cornillon. Later trad ze ook zelf in het klooster waardoor ze ook een grote intellectuele ontwikkeling doormaakte. Behalve haar intellectuele vermogens had ze ook aanleg voor het beschouwende, contemplatieve leven. Ze verlangde naar de aanwezigheid van de Heer die ze bijzonder ervoer in de Allerheiligste Eucharistie. Wanneer Juliana zestien jaar oud is ontvangt ze voor de eerste keer een visioen wat zich meerdere keren herhaald tijdens de momenten van Eucharistische Aanbidding. *“Het visioen stelde de maan voor in heel haar pracht, en over de doorsnede liep een zwarte strook. De Heer deed haar de betekenis begrijpen van wat haar verschenen was. De maan symboliseerde het leven van de Kerk op aarde, de duistere band stond daarentegen voor de afwezigheid van een liturgisch feest; voor de instelling van dat feest werd aan Juliana gevraagd zich daar helemaal voor te geven: een feest namelijk, waarop de gelovigen de Eucharistie konden aanbidden zodat hun geloof zou groeien, zodat zij vooruitgang zouden maken in de beoefening*

van de deugden en genoegdoening geven voor de beledigingen tegenover het Allerheiligste Sacrament.”

Jarenlang houdt Juliana deze openbaring stil maar twintig jaar later vertrouwt ze de inhoud van de visioenen toe aan twee andere religieuzen die zich bijzonder toelegden op de devotie tot het Allerheiligste Sacrament van het Altaar. De drie vrouwen nemen dan het besluit om de devotie verder te verspreiden en doen daarvoor ook beroep op priesters en theologen uit het Luikse bisdom. Hun adviezen voor een nieuw feest voor het Allerheiligste Sacrament zijn positief en dus gaan ze met het idee naar de bisschop van Luik, Robert de Thourotte, die vervolgens het feest ‘*Corpus Domini*’ (Lichaam van de Heer) instelt voor zijn eigen bisdom. Dit voorbeeld vond navolging in de naburige bisdommen en zo verspreidde het feest zich langzaam.

Er kwam echter ook weerstand tegen Juliana en haar ideeën. Vanwege groeiende spanningen verlaat Juliana het klooster van Mont-Cornillon in 1248 waarna ze in verschillende kloosters van de cisterciënzerinnen verblijft. Zo ontslaapt ze in de Heer in 1258 in het klooster van Fosses-la-Ville (B) terwijl ze Jezus in het Allerheiligste Sacrament aanbad in haar kloostercel. De grote bloei van haar feest zou pas enkele jaren later volgen. Paus Urbanus IV, die Juliana nog gekend had in zijn tijd als aartsdiaken van het bisdom Luik, stelde in 1264 het feest van *Corpus Christi* in voor de universele Kerk en beval dat het gevierd zou worden op de tweede donderdag na Pinksteren. De paus wijst er in zijn bul *Transiturus in mundo* op dat hoewel de Eucharistie altijd plechtig gevierd moet worden *dat het juist geacht wordt als het ten minste eens per jaar met nog grotere plechtigheid gevierd wordt*. De paus wilde het goede voorbeeld geven door voor het eerst het feest van *Corpus*



Christi te vieren in de kathedraal van Orvieto. Daar werd immers ook het corporale bewaard van het mirakel van Bolzano waarbij druppels bloed uit de Heilige Hostie begonnen te bloeden nadat de priester twijfelde aan de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus in het Heilig Sacrament. Urbanus IV gaf de opdracht aan Sint-Thomas van Aquino om de liturgische teksten voor dit feest te schrijven, denk maar aan de hymnen die we nog steeds zingen: *Adoro Te devote, Pange lingua, Tantum ergo, etc.* Hierna verspreid het feest zich steeds meer over alle regionen van de christenheid.

Ook wij worden uitgenodigd om dit hoogfeest van het Allerheiligste Lichaam en Bloed des Heren, zoals Sacramentsdag officieel heet, groots te vieren. Het is de dag bij uitstek om Jezus' liefdesoffer te vieren, te beseffen dat Hij werkelijk onder ons komt. Verborg en onder gedaante van brood en wijn komt Hij werkelijk in ons, in zijn Lichaam en Bloed, Ziel en Goddelijkheid. In Nederland is het hoogfeest verplaatst naar de zondag na de eigenlijke feestdag. Ook wij zullen die dag, dit jaar op 7 juni, na de H. Mis van 10.00 uur in processie zingend en biddend door een deel van de stad gaan opdat eenieder mag komen tot de aanbidding van Jezus Christus in het Allerheiligste Sacrament des Altaars.

Getekend Kapelaan Q. Kerckhofs

Hoe kun je in het dagelijks leven zo optimaal mogelijk met Maria omgaan

Maria leren kennen

Om Maria te leren kennen kan je eerst de kerkelijk goedgekeurde bronnen gebruiken. Dat is de bijbel, kerkelijke dogma's over Maria en dat zijn de goed-gekeurde verschijningen. Van alle gebeurtenissen met betrekking tot Maria zijn in het heilig land bijzondere kerken gebouwd of plekken aangeduid. Het volgende stuk over Maria is chronologisch opgebouwd, d.w.z. vanaf haar conceptie, kroning in de Hemel tot de laatste verschijning die kerkelijk goedgekeurd is.

Maria in de vier Evangelieën - vervolg -

Het volgende moment dat er over Maria in de bijbel geschreven wordt is het moment dat Jezus 12 jaar oud is (Lc 2, 41-52). Zoals elk jaar waren Jezus, Maria en Jozef naar Jeruzalem gegaan voor het Pascha-feest. Jezus bleef in de tempel achter zonder dat zijn ouders dat wisten. Na een dag reizen terug naar huis kwamen zijn ouders daar achter. Ze gingen weer terug naar Jeruzalem en vonden Jezus in de tempel. Dat is het vijfde rozenkrans geheim: "Jezus wordt in de tempel terug gevonden". Dat is een blij geheim. Maar het kan ook van de andere kant bekeken worden, namelijk als een smart van Maria. De derde smart is: "het zoekraken van Jezus in de tempel". Dat het smart is blijkt wel uit een van de weinige woorden die van Maria opgetekend zijn bij dit moment: "Mijn Kind, waarom hebt Gij ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik zoeken in doodsangst naar U." Het antwoord van Jezus begrepen zijn ouders niet: "Waarom hebt gij Mij gezocht? Wist gij dan niet dat Ik in het huis van mijn Vader moet zijn? Nu ging Jezus met zijn ouders mee naar Nazareth terug. En Hij was hun onderdanig, nam toe in wijsheid en jaren en in welgevallen bij God en de mensen. En over Maria wordt ook wat gezegd: eerst dus dat ze niet begreep wat Jezus bij de tempel tot haar gezegd had, maar daarna "Zijn moeder bewaarde dit alles in haar hart".

Vervolgens als Jezus 30 jaar oud is begint zijn openbaar leven en bij de start daarvan is Maria aanwezig en speelt daar een speciale rol. Sint Jozef is daar niet meer bij. Jezus en zijn leerlingen en Maria zijn bij een bruiloft in Kana (Joh 2, 1-11). Tijdens het feest raakt de wijn op. Maria merkt dat op en zegt tegen Jezus: "Ze hebben geen wijn meer". Jezus zegt dan: "Nog is mijn uur niet gekomen". Dan staat er geschreven: "Zijn moeder sprak tot de bedienden: "Doet, wat Hij u zeggen zal"". Jezus vraagt de bedienden zes stenen kruiken met water te vullen en verandert daarna het water in wijn. Zo deed Jezus zijn eerste wonder en zijn leerlingen geloofden in Hem.

Met dat wonder in Kana was Jezus openbare leven begonnen. Over Maria wordt niets meer geschreven tot de kruisdood van Jezus. Er staat geschreven toen Jezus aan het kruis hing (Joh 19, 25-27): "Jezus zag zijn moeder staan en naast haar de leerling die Hij beminde. En Hij sprak tot zijn moeder: "Vrouw, ziedaar uw zoon". Daarna sprak Hij tot de leerling (Johannes): "Zie daar uw moeder". En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich op." Over Maria en het lijden en sterven van Jezus gaat een kruiswegstatie: de 4e statie is: "Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder". De laatste vier van de zeven smarten van Maria gaan over het lijden en sterven

van Jezus op Goede vrijdag: 4e smart: "De ontmoeting met Jezus op weg naar Golgotha. De 5e smart: Jezus sterft aan het kruis. De 6e smart: Jezus wordt van het kruis afgenomen en in de schoot van Maria gelegd (Pietà). De 7e smart: Maria bij de graflegging van Jezus.

De laatste keer dat Maria expliciet genoemd wordt in de bijbel is in het bijbelboek Handelingen van de apostelen toen de apostelen en Maria na de Hemelvaart van Jezus in gebed bijeenkwamen in afwachting van de komst van de Heilige Geest. Er staat geschreven: "Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed. Tezamen met enige vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders" (Hand 1, 14). Maria leeft verder in de traditie, de liturgie en de theologie en Maria verschijningen, maar de Schrift zelf sluit haar verhaal hier af.

Maria wordt in de hemel opgenomen

Volgens de katholieke leer is Maria na haar dood met lichaam en ziel in de hemel opgenomen. Dat is afgekondigd door paus Pius XII in 1950 via de bul *Munificentissimus Deus*. Dit is dus een dogma. De kerk viert dit mysterie jaarlijks op 15 augustus, het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Het is ook het vierde rozenkrans geheim van de glorievolle geheimen: Maria wordt in de hemel opgenomen.

Maria wordt in de hemel gekroond

De katholieke leer is niet alleen gebaseerd op de Bijbel, maar ook op de Traditie en het *sensus fidelium*, het geloofsgevoel van het volk. Door de eeuwen heen hebben gelovigen haar vereerd als koningin in liturgie en kunst en muziek. Een voorbeeld is de Maria-antifoon *Regina Caeli* (Koningin van de hemel) die gezongen wordt van de Paaswake tot Pinksteren. De Kerk erkent de verering van Maria als Koningin door het volk als een teken van de werking van de Heilige Geest in de gemeenschap. De kerkelijke gedachtenis Maria Koningin is jaarlijks op 22 augustus. Deze gedachtenis werd met de encycliek *Ad Caeli Reginam* door paus Pius XII ingevoerd in het jubeljaar 1953-1954. Het laatste geheim van de rozenkrans gaat over dit mysterie: Maria wordt in de hemel gekroond.

*Getekend diaken
Edwin Veldman*

PS: Wordt vervolgd met een deel over goedgekeurde verschijningen van Maria in het kader van de woorden van Jezus aan het kruis: "Zie daar uw moeder".

H. Familie, glas-in-lood raam in Maria Onbevekt Ontvangen Kerk in Oss



Jezus, ik vertrouw op U – Faustyna Kowalska

Op 3 februari 2019 was onze Poolse Parochie, de Goddelijke Barmhartigheid, officieel een feit. Tijdens een tweetalige mis in de St. Trudokerk in Eindhoven inaugureerde bisschop De Korte de parochie en werden wij als bestuursleden geïnstalleerd.

Inmiddels zijn we zeven jaar actief en de parochie groeit dagelijks. Voor veel Polen was het wennen om naast parochiaan te zijn in hun geboortedorp of -stad in Polen, zich ook in Nederland te binden aan een parochie. Ieder jaar rond deze datum staan we stil bij de oprichting en we zijn dankbaar voor ons bestaan. Los van het feit dat de mis zelf eraan wordt opgedragen, is er in de kerken die we dat weekend aan doen ook altijd koffie met gebak na afloop. Dit schept weer een extra moment van verbinding. Ook dit jaar vierden we weer onze verjaardag. Een mooi moment om stil te staan bij de naam en het ontstaan van de parochie.

Daarvoor gaan we terug naar Meterik, Limburg, 9 september 2006. In aanwezigheid van relikwieën van zuster Faustyna Kowalska ontstond hier de meest zuidelijke Poolse parochie in Nederland. Het werd een persoonlijke parochie. Deze kenmerkt zich binnen de Katholieke Kerk als een gemeenschap die niet is gebonden aan geografische grenzen, maar wordt ingesteld voor specifieke groepen gelovigen. De parochie staat direct onder de bisschop en richt zich vaak op migranten, taalgroepen of specifieke liturgische tradities. Leden kunnen erbij horen, waarbij hun woonplaats niet van belang is. Vanuit Meterik reed de pastoor wekelijks naar Nistelrode om daar op zondagmiddag om 17.00 uur de mis voor te gaan. Dit werd georganiseerd door het destijds lokaal gevestigde uitzendbureau Total Team. Dit was ook de tijd dat ik zelf kennis maakte met Poolstalige missen in Nederland.

De pastoor heeft dit een aantal jaar volgehouden, totdat hij werd 'weggeroepen' naar het bisdom van Amsterdam. Vanuit de groep Poolse priesters die gezeteld zijn in Bochum kregen we een nieuwe pastoor, die direct drie verhuizingen meemaakte: een jaar hebben we gekerkt in de Heilig Hartenkerk in Den Bosch, vervolgens een jaar in de Grote Kerk in Oss en uiteindelijk belandden in de Visserskerk aan de Berghemseweg. Van deze laatste kerk weten we inmiddels dat hij helaas aan de eredienst onttrokken is en ook deze pastoor dient niet meer: hier kwam een afsplitsing, omdat geografisch gezien het gebied dat onder de parochie veel te groot werd. Of het toeval is of niet, maar de pastoor die destijds naar Amsterdam vertrok kwam weer terug naar Brabant om leven te schenken aan onze huidige parochie: de Goddelijke Barmhartigheid.

Terug naar de naam. In 1905 werd in Polen Helena Kowalska geboren als het derde kind van een arm Pools gezin met tien kinderen. Op vijftienjarige leeftijd, na enkele jaren school, begon ze te werken om het gezin te onderhouden. Op twintigjarige leeftijd ging ze voor het eerst het klooster in, in Warschau. Vanuit daar heeft ze vele pogingen gedaan om bij andere kloosters in te mogen trekken. Dit werd iedere keer afgewezen. Uiteindelijk werd ze op 30 april 1926 aangenomen bij het klooster van de Congregatie van de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Barmhartigheid. Hier nam ze de naam aan van zuster Maria Faustyna Kowalska.



Vervolgens is ze in Plock terecht gekomen, waar ze voor de zoveelste keer een verschijning van Christus heeft gezien. Echter, deze keer had hij een duidelijke boodschap: laat mij schilderen zoals je me nu ziet – als Koning van de Goddelijke Genade, gekleed in een wit gewaad – in dit visioen. Zijn rechterhand was in een teken van zegen opgeheven en de andere wees op de borst. Vanonder het kledingstuk gingen twee stralen uit, de een rood en de ander wit, waarbij het rood bloed en het wit water zou voorstellen. De boodschap luidde als volgt: *“Schilder een afbeelding die overeenkomt met het voorbeeld dat je ziet, met het onderschrift: ‘Jezus, ik vertrouw op U’. Ik wil dat deze afbeelding vereerd wordt, eerst in jouw kapel en daarna over de hele wereld. Ik beloof je dat de ziel die deze afbeelding zal vereren, niet verloren zal gaan.”*

In eerste instantie probeerde zuster Faustyna het visioen zelf te verbeelden, maar dit lukte haar niet. Toen ze hier Poolse kunstenaars voor vroeg, was er niemand die haar echt serieus nam. Drie jaar later is ze verhuisd naar Vilnius, Litouwen. Hier kwam ze in contact met pater Michał Sopoćko, Hij heeft haar geholpen een passende kunstenaar te vinden. Vervolgens is de afbeelding veelvuldig in Vilnius zelf, maar ook terug in Polen in Krakau, verspreid. In 1936 werd zuster Faustyna ernstig ziek, waarschijnlijk leed ze aan tuberculose. Ze stierf twee jaar later terug in Polen. De laatste twee jaren van haar leven bracht ze door in gebed en met het bijhouden van haar dagboek. In juni 1938 kon ze hier niet meer in schrijven. Ze stierf op 5 oktober 1938.

We weten veel over haar, juist omdat ze een dagboek bij hield, dat later is gepubliceerd onder de titel ‘Goddelijke Genade in mijn Ziel: Het dagboek van Sint Faustyna’. In haar dagboek schreef ze twee verzoeken. Ten eerste: richt een congregatie op die Goddelijke Genade zou gaan verkondigen aan de wereld en deze zou behouden door gebed’. Ten tweede: laat de zondag na Pasen de dag zijn waarop wij het feest van de Goddelijke Barmhartigheid gaan vieren. Beide wensen zijn vervuld en wij hebben het verzoek ter harte genomen door onze Poolse parochie te vernoemen naar de Goddelijke Barmhartigheid: Jezus, wij vertrouwen op u!

Bijeenkomst van Jong en Gelovig in januari 2026

De tweede bijeenkomst van Jong en Gelovig was gezellig en drukbezocht. Naast heerlijke snacks, zoals saucijzen- en worstenbroodjes, was er ook volop spirituele voeding. De avond begon met een mis, gevolgd door de aanbidding. Tijdens de aanbidding beden sommigen de rozenkrans, terwijl anderen ervoor kozen om in stilte te verblijven in de aanwezigheid van het Allerheiligste Sacrament.



Na de aanbidding stroomde de zolderkamer van het parochiecentrum vol. Kapelaan Quinten vertelde een inspirerend verhaal over Bartolo Longo en hoe hij zich inzette om de rozenkrans opnieuw onder de aandacht te brengen. Hiermee werd het jaar mooi afgetrapt, doordat iedereen een beter inzicht kreeg over wat de rozenkrans is en waarom deze zo belangrijk is.

In de aansluitende gesprekken deelden deelnemers wat de rozenkrans voor hen persoonlijk betekent. De verschillende perspectieven die hierbij aan bod kwamen, zetten aan tot nadenken en brachten nieuwe inzichten. Met een gezamenlijk gebed aan het einde werd de avond op een mooie en betekenisvolle manier afgesloten en werd alvast nieuwe inspiratie opgedaan voor de bijeenkomst van volgende maand. Wees erbij!

Getekend Vina Sieben

40ste keer op bedevaart naar Kevelaar

Dit jaar wordt voor de 40ste keer de bedevaart naar Kevelaar georganiseerd. In 1986 werd door diaken Bertus Wanders (Gerardus Majella Parochie) en een aantal parochianen de bedevaart naar Kevelaar, na vele jaren van afwezigheid, weer opgepakt. Na het overlijden van de diaken vonden Peter en Mia Stoltz dat dit door moest blijven gaan. Nu na 40 jaar kunnen ze trots terugkijken en er zal dit jaar zeker aandacht worden besteed aan dit bijzondere 40 jarig jubileumjaar.

Op zaterdag **22 augustus 2026** gaat deze groep opnieuw naar Kevelaar en iedereen kan mee. Hopelijk gaat u (weer) mee?

Noteer deze datum in uw agenda. Voor nadere informatie kunt u bellen naar Peter en Mia Stoltz.

Telefoon: 0628958281

*Getekend Peter en Mia Stoltz-van Lent
Bedevaart Kevelaar Oss en omgeving*



In onze Willibrordus Parochie

Dopelingen:

- 24 december 2025
☞ Jake Arnoldus Henricus
- 01 januari 2026
☞ Leo George Paul Benedict en
Rae George Zacharias Antony
- 01 februari 2026
☞ Sophia Janaika Petronella Amanda



Communicant:

- 28 december 2025
☞ Sarah van Gorp

Actie Kerkbalans 2026: Samen bouwen als levende stenen

Beste parochiaan,

Onze parochie is meer dan alleen een aantal historisch gebouwen in de gemeente Oss; het is een gemeenschap van mensen. Zoals de Heilige Schrift ons herinnert, zijn wij allen als levende stenen die samen het bouwwerk van de kerk vormen. Alleen als wij gezamenlijk onze schouders eronder zetten, blijft onze parochie een stevig fundament voor geloof en ontmoeting.

Of het nu gaat om een plechtige, mooie viering in de kerk, momenten van gebed en stilte, een doopviering van jong volwassenen of een afscheid in de kerk van een dierbare, mogelijk gemaakt door de fantastische inzet van koren en vrijwilligers in onze parochie; de Willibrordusparochie verbindt ons allen met elkaar en met God.

Om dit bouwwerk in stand te houden, is uw steun onmisbaar. Met de **Actie Kerkbalans 2026** vragen wij u om een bijdrage voor de toekomst van de Parochie Heilige Willibrordus.

Uw gift heeft een dubbel doel. Aan de ene kant is het essentieel voor het beheer; we moeten ervoor zorgen dat onze kerkgebouwen op tijd gerepareerd en onderhouden worden, zodat ze ook voor de nieuwe, groeiende generaties

behouden blijven. Maar wij kijken verder dan alleen de stenen van het gebouw. We willen een vitale gemeenschap zijn die verder kan groeien. Uw bijdrage maakt nieuwe initiatieven, verdieping en priesterlijke zorg mogelijk, zodat onze parochie blijft bloeien.

Hoe kunt u bijdragen?

- Bank overschrijving:

NL26 RABO 0326 5640 55
t.n.v. R.K. Parochie H. Willibrordus,
o.v.v. Actie Kerkbalans 2026
en uw postcode en huisnummer.

- Met Givt app:

Met de Givt app, scan de code hier-
naast en kies het bedrag.

Laten we samen die levende stenen zijn die onze Kerk dragen, beschermen en laten groeien.

Wij danken u hartelijk voor uw betrokkenheid en uw gulle gift aan de Actie Kerkbalans 2026.

*Getekend Parochiebestuur, Pastoor en
Kapelaans Parochie Heilige Willibrordus*



Bedevaart Lourdes 2026

Deze bedevaart is een initiatief van het bisdom Utrecht en de parochie Johannes de Doper uit Schaijk wil daar graag bij aansluiten. Wij zijn gevraagd om deze bedevaart mee te organiseren en in Oss en omstreken uit te zetten.

Als u dit parochieblad leest is de informatiebijeenkomst al geweest. Mocht u interesse hebben en meer informatie willen hebben, dan kunt u ons bellen op telefoonnummer 06-28958281.

Het thema van 2025 "Pelgrims van Hoop" zetten we in 2026 voort en ons thema

zal zijn "We gaan Hoopvol naar Maria" en zal plaatsvinden van 16 tot en met 23 september.

*Lourdesgroep "Hoopvol naar Maria",
Peter en Mia Stoltz-van Lent*



Lever nu uw kleren in op zaterdag 18 april 2026

De zakken met kleding kunt u op zaterdag 18 april inleveren bij de Grote Kerk (MOO) aan de Begijnenstraat 1 in Oss. De vrijwilligers zijn van 11.00 tot 13.00 uur aanwezig om uw goederen in ontvangst te nemen.

U mag behalve uw donatie van kleding en schoenen, ook speelgoed, knuffels en huishoudtextiel in de vorm van dekbedovertrekken (graag compleet met kussenslopen), lakens, handdoeken, theedoeken, vaatdoeken, washandjes

en zakdoeken inleveren. Graag separaat van de kleding verpakt in een gesloten plastic zak. Onze vrijwilligers nemen géén gordijnen, vloerbedekking, tuinkussens en tafelkleden aan.



Wilt u meer informatie over het werk van Sam's Kledingactie of wilt u misschien zelf als vrijwilliger aan de slag? Kijkt u dan eens op:
www.samskledingactie.nl

Jezus



leeft!



**Maria is vroeg opgestaan,
ze huilt, ze heeft verdriet.
Waarom is Jezus dood gegaan?
Nee, dat begrijpt ze niet.**

**Maria loopt naar Jezus graf.
En weet je wat ze ziet?
Die grote steen is weggerold.
Maar.... Jezus ligt er niet.**

**Maria schrikt: Waar is de Heer?
Ze ziet twee engelen staan.
Ze zeggen: Wees niet bang,
de Heer is opgestaan!**

**Kijk... in de tuin ziet ze de Heer.
Wat is Maria blij!
Ga naar mijn vrienden, zegt de Heer,
vertel ze maar van Mij!**

**Begrijp jij waarom Jezus stierf,
en weer is opgestaan?
Omdat Hij zoveel van je houdt,
heeft Jezus dat gedaan.**

**Hij droeg in onze plaats de straf,
die wij hebben verdiend.
En Hij vergeeft jou altijd weer,
Hij is je grootste Vriend**

Met jongeren in gesprek en hun beleving van het geloof...

Jason

Hallo, mijn naam is Jason van der Aa. Ik ben 19 jaar oud en kom uit Oss. Al jarenlang ben ik op zoek geweest naar de waarheid. Na een lange periode van nadenken, zoeken en leren heb ik die waarheid gevonden binnen de katholieke kerk.

Het afgelopen halfjaar heb ik mij intensief verdiept in het geloof. Ik ben regelmatig naar de kerk gegaan, heb gesprekken gevoerd met mensen uit de gemeenschap en heb veel geleerd over wat het betekent om deel uit te maken van deze geloofsgemeenschap. Voor veel mensen kan het een vraag zijn of je wel naar de kerk kunt gaan als je nog niet "perfect" bent. Maar niemand is perfect. Juist daarom bestaat de kerk: als een plaats waar iedereen welkom is en waar je dichter bij de Heer kunt komen.

Zelf heb ik mogen ervaren hoe warm en open de gemeenschap is. Je wordt ontvangen zoals je bent, zonder oordeel. Ook heb ik gemerkt dat een pastoor niet alleen serieus en plechtig is, maar ook humor heeft en gewoon een mens is zoals wij allemaal. Dat maakt het geloof en de kerk juist menselijk en toegankelijk. Daarnaast heb ik mij verdiept in de geschiedenis en de heiligen van ons geloof. Eén heilige die mij bijzonder aanspreekt is Sint-Patrick van Ierland. Zijn leven en toewijding laten zien hoe geloof, moed en doorzettingsvermogen samenkomen. Zijn verhaal inspireert mij om mijn geloof verder te verdiepen en actief te blijven groeien als persoon.

Een bijbelvers dat mij veel kracht en vertrouwen geeft is Filippenzen 4:13: "Ik vermag alle dingen door Hem die mij kracht geeft." Deze woorden herinneren mij eraan dat ik er nooit alleen voor sta en dat God mij de kracht geeft om elke uitdaging in het leven aan te gaan. Mijn ervaring heeft mij geleerd dat geloof geen eindpunt is, maar een weg. Een weg van groei, liefde en verbinding met God en met elkaar. Iedereen die zoekt, twijfelt of verlangt naar zingeving is welkom om deze weg te ontdekken.

Mitchel

Ik ben Mitchel, 25 jaar en heb de drie sacramenten behaald op de basisschool. Vanaf dat moment heb ik er weinig meer mee gedaan. In mei 2022 heb ik uit eigen interesse een bijbel gekocht. Zonder begeleiding was het lastig lezen en ik kwam online tegen dat mensen de bijbel in december gebruiken als "advent kalender".

Dus op 1 december begon ik aan het evangelie van Lucas. En zo iedere dag een hoofdstuk lezen tot aan kerst. En na kerst ging de bijbel lezen weer op een laag pitje. Tot Timothy en ik op een avond gingen praten. We kwamen op het hoofdstuk bijbel en hij vertelde me dat hij ook was begonnen om de bijbel te lezen. Toen zei ik tegen hem "als we allebei



de bijbel lezen, moeten we ook de stap zetten om naar de kerk te gaan." En zo geschiede het, in oktober 2025 gingen we naar de kerk. En omdat Timothy zijn 1ste H. Communie en Vormsel wilde halen en Zuzanna alleen nog haar Vormsel, kon ik niet achterblijven en wou ik mezelf graag ook verder verdiepen in het geloof. De pastoor en kapelaan zorgen er voor dat er een open sfeer is waar alles besproken kan worden en er kunnen veel vragen gesteld worden. De priesters gaan diep in op je vraag en blijven het net zo lang of op een andere manier uitleggen totdat je het begrijpt. Mijn favoriete Bijbeltekst is: Mattheus 15:11 "Niet wat de mond binnenkomt, maakt de mens onrein, maar wat de mond uitkomt, dat maakt de mens onrein."

Timothy

Wie ben jij als persoon?

Ik ben van mijzelf een aardige, spontane en vrij sociale jongen. Een gesprekje voeren met wie dan ook vind ik altijd wel leuk en verder ben ik altijd wel druk met mijn werk en sporten!

Hoe ben je bij het geloof gekomen?

Ik ben vroeger gedoopt geweest en heb daarna het geloof een beetje links laten liggen, half jaartje geleden zat ik samen met een vriend van mij Mitchel gezellig bij een vijver wat te eten/drinken en hadden we een vrij diep gesprek. Hij vroeg in dat gesprek aan mij of ik mogelijk met hem naar de kerk wilde gaan, omdat die iemand zocht die met hem mee ging. Natuurlijk kon ik daar geen nee op zeggen en zijn we vrij snel gaan zoeken naar een kerk en kwamen we hier terecht! Ik heb van geen moment hiervan spijt en ben blij dat ik deze pad ben gaan bewandelen.

Hoe zie jij de toekomst na het behalen van de sacramenten?

Ik hoop dat ik me steeds meer en dieper in het geloof ga bevinden. De sacramenten zullen mij mogelijk meer versterken in het geloof, zodat ik er meer kracht uit kan halen. Ik wil graag in de toekomst bij de bijeenkomsten blijven

komen die nu voor jongeren gegeven worden, zodat wij alle elkaar kunnen helpen en onze verhalen kunnen delen over het geloof.

Wie is jouw favoriete heilige en waarom?

Ik heb hier nog niet goed over nagedacht, maar misschien beetje typisch dat ik voor een veilige optie kies en ik ga voor Maria. Maria heeft er natuurlijk voor gezorgd dat Jezus te aarde is gekomen.

Waarom of waardoor wil je de sacramenten ontvangen?

Ik wil de sacramenten graag ontvangen om een stapje dichterbij Jezus te kunnen komen, zodat hij mijn geloof steeds meer mag versterken.

Wat is je favoriete Bijbelvers?

Ik ben nog vrij druk bezig met het lezen van de bijbel, maar een mooie vers die ik recent heb gelezen is de volgende: Jeremia 29:11: Want Ik weet wat mijn plannen voor jullie zijn, zegt de Heer. Ik heb mooie plannen voor jullie. Plannen vol vrede, niet vol ellende. Want Ik heb een hoopvolle toekomst voor jullie.

Zuzanna

Mijn naam is Zuzanna, geboren in Polen en sinds mijn 8ste woon ik in Nederland. Ik ben een lieve en een behulpzame vrouw die graag voor andere zorgt. Dat komt ook goed uit, want ik werk en studeer persoonlijke begeleider maatschappelijke zorg.

Ik was heel mijn leven christelijk opgegroeid, maar door de verhuizing geen Vormsel ontvangen. Na het ontvangen van de Vormsel wil ik het sacrament van het Huwelijk graag verder ontwikkelen, samen met mijn vriend.

Mijn favoriete heilige is de heilige Maria. Ze is de moeder van ons als en geeft ons allemaal haar liefde. Ze zorgt er voor dat iedere kind zich gezien en gehoord voelt. En dat wil ik graag bij iedereen doen zodat niemand zich alleen voelt.

Mijn favoriete Bijbeltekst: 1Petrus 3:3-4: "Uw schoonheid moet niet uiterlijk zijn... maar die van het innerlijk, de verborgen mens van het hart."

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor de Mariakapel te Megen

Wie kent dit bijzondere kapelletje niet? Sinds 1733 staat deze Mariakapel nog steeds op dezelfde plaats beneden aan de dijk tussen Macharen en Megen. Boven de deur staat geschreven: "Langs deze weg zet geenen voet of zeg Maria wees gegroet." Deze kapel wordt dagelijks bezocht door veel mensen. Dit kunnen we zien aan het aantal kaarsjes die er gebrand worden. In de Maria-maanden, mei en oktober, wordt de kapel nog drukker bezocht. Er worden ook vaak boeketjes of bloemstukken bij Maria gelegd.

Sinds 2007 zijn er vrijwilligers die bij toerbeurt de kapel openen, sluiten en schoonhouden. Een keer in de tien weken is een vrijwilliger aan de beurt. Deze start op maandagochtend en stopt op zondagavond. Hij of zij opent rond 09.00 uur de deur en voor het donker is wordt de kapel weer afgesloten. De taken die de vrijwilliger in zijn week heeft, is de opgebrande kaarsjes verzamelen (er is een vrijwilliger die ze weer recycleert), nieuwe kaarsjes klaarzetten, kijken of er genoeg vazen zijn, er water klaar staat voor de bloemen en dat het schoon is. En als laatste zorg je dat de sleutel bij de volgende vrijwilliger bezorgd wordt. Twee keer per jaar zijn er drie dames die de kapel schoonmaken, dit is altijd bij aanvang van de Maria-maand.

Er wordt een jaarljst gemaakt, zodat men weet welke week men aan de beurt is. Er zijn vrijwilligers die al vanaf 2007 meedraaien. Als men stopt, dan is dit meestal om gezondheidsredenen. Een keer per jaar komen we samen om gezellig bij te kletsen met een kopje koffie/thee en iets lekkers erbij. We bespreken dan of we bijzonderheden zijn tegengekomen of dat er iets gerepareerd moet worden. Meestal kleine



zaken die we zelf op kunnen lossen. Dus een trouwe groep vrijwilligers waar we erg blij mee zijn.

Mochten mensen uit Megen dit lezen en je zou onze club willen aanvullen? Neem dan contact op met mevrouw Ans van Schijndel - van Eldijk.

Telefoonnummer: 0611077416

*Getekend namens de vrijwilligers uit Megen
Ans van Schijndel*

Extra vieringen in de Grote Kerk (M.O.O. kerk) te Oss en in de Sint Willibrorduskerk te Berghem:

- Van maandag t/m zaterdag, aanvang 08.10 uur, worden vooraf aan de h. Mis de 'Laudes' gebeden in de M.O.O. kerk.
- Van maandag t/m zaterdag, aanvang 08.30 uur, h. Mis in de M.O.O. kerk.
- ledere dinsdag- donderdag- en vrijdag, aanvang 18.40 uur, worden vooraf aan de h. Mis de 'Vespers' gebeden in de M.O.O. kerk.
- ledere dinsdag- donderdag- en vrijdag, aanvang 19.00 uur, h. Mis in de M.O.O. kerk.
- ledere woensdag en zaterdag na de h. Mis van 08.30 uur wordt er gezamenlijk een 'Rozenhoedje' gebeden.
- ledere woensdagavond, aanvang 18.00 uur Eucharistische Aanbedding en 19.00 uur H. Mis in de Sint Willibrorduskerk Berghem.
- ledere donderdagmiddag 'Stille Aanbedding van het H. Sacrament' van 14.00 tot 16.00 uur in de M.O.O. kerk.
- ledere vrijdagavond na de H. Mis van 19.00 uur, Eucharistische Aanbedding en biechtgelegenheid tot 20.00 uur.
- ledere zondag is er om 12.00 uur een Tridentijnse mis in de M.O.O. kerk (Grote Kerk).
- ledere 4de zondag van de maand 'Spaanstalige' h. Mis, aanvang 17.00 uur in de M.O.O. kerk (Grote Kerk).

Biechtgelegenheid: ledere zaterdag in de Grote Kerk van 17.30 - 18.00 uur of op afspraak.

Dit alles onder voorbehoud. Voor eventuele wijzigingen of aanpassingen van deze agenda, kijk op de website van de Parochie Willibrordus voor de actuele tijden: www.parochiewillibrordus.nl

Palmzondag				
Zaterdag	28 mrt	08.30 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
		19.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
Zondag	29 mrt	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Parochiekoor
		10.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Herenkoor
		12.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Tridentijnse H. Mis
Avond van Barmhartigheid met biechtmogelijkheid				
Maandag	30 mrt	19.00 uur		Boeteviering - Cantors
Witte Donderdag				
Donderdag	2 apr	19.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	M.O.O. koor
Goede Vrijdag				
Vrijdag	3 apr	15.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Goede Vrijdagviering met Kruisverering - Gregoriaanse Schola
		19.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Kruisweg - Cantors
		19.00 uur	Sint Willibrordus Berghem	Kruisweg - Parochiekoor
Paaswake				
Zaterdag	4 apr	21.30 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Chanteurs de St. Gerard
Pasen				
Zondag	5 apr	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Parochiekoor
		10.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Familie Catechese - Gemengd koor
		11.00 uur	Sint Petrus' Banden Macharen	
		12.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Tridentijnse H. Mis
2e Paasdag				
Maaandag	6 apr	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Ensemble
		10.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Gemengd koor of cantors

2^e zondag van Pasen				
Zaterdag	11 apr	08.30 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
		19.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
Zondag	12 apr	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Parochiekoor
		10.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Herenkoor
		12.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	<i>Tridentijnse H. Mis</i>
3^e zondag van Pasen				
Zaterdag	18 apr	08.30 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
		19.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Cantors
		19.00 uur	Sint Petrus' Banden Macharen	
Zondag	19 apr	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Parochiekoor
		10.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	<i>Familie Catechese - M.O.O.-koor</i>
		12.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	<i>Tridentijnse H. Mis</i>
4^e zondag van Pasen				
Zaterdag	25 apr	08.30 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
		19.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
Zondag	26 apr	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Parochiekoor
		10.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Les Chanteurs de St. Gerard
		12.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	<i>Tridentijnse H. Mis</i>
		17.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	<i>Spaanse Mis</i>
5^e zondag van Pasen				
Zaterdag	2 mei	08.30 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
		19.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Cantors
		19.00 uur	Sint Petrus' Banden Macharen	
Zondag	3 mei	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Parochiekoor
		10.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	<i>Familie Catechese - Gregoriaanse Scola</i>
		12.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	<i>Tridentijnse H. Mis</i>
6^e zondag van Pasen				
Zaterdag	9 jan	08.30 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
		19.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
Zondag	10 feb	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Parochiekoor
		10.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Herenkoor
		12.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	<i>Tridentijnse H. Mis</i>
Hemelvaart van de Heer				
Donderdag	14 mei	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Parochiekoor
		10.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Herenkoor
7^e zondag van Pasen				
Zaterdag	16 mei	08.30 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
		19.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Cantors
		19.00 uur	Sint Petrus' Banden Macharen	
Zondag	17 mei	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Parochiekoor
		10.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	<i>Familie Catechese - M.O.O. koor</i>
		12.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	<i>Tridentijnse H. Mis</i>
Pinksteren				
Zaterdag	23 mei	08.30 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
		19.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Cantors
Zondag	24 mei	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Parochiekoor
		10.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Gemengd koor
		12.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	<i>Tridentijnse H. Mis</i>
		17.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	<i>Spaanse Mis</i>
Maria Moeder van de Kerk 2^e Pinksterdag				
Maandag	25 mei	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Ensemble
		10.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Les Chanteurs de St. Gerard

H. Drie-eenheid				
Zaterdag	30 mei	08.30 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
		19.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Cantors
		19.00 uur	Sint Petrus' Banden Macharen	
Zondag	31 mei	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Parochiekoor
		10.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	<i>Familie Catechese - Herenkoor</i>
		12.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	<i>Tridentijnse H. Mis</i>
Sacramentsdag				
Zaterdag	6 jun	08.30 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
		19.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
Zondag	7 jun	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Parochiekoor
		10.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Greroriaanse Schola
		12.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	<i>Tridentijnse H. Mis</i>
11^e zondag door het jaar				
Zaterdag	13 jun	08.30 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
		19.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Cantors
		19.00 uur	Sint Petrus' Banden Macharen	
Zondag	14 jun	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Parochiekoor
		10.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	<i>Familie Catechese - Herenkoor</i>
		12.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	<i>Tridentijnse H. Mis</i>
12^e zondag door het jaar				
Zaterdag	20 jun	08.30 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
		19.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
Zondag	21 jun	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Parochiekoor
		10.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	M.O.O. koor
		12.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	<i>Tridentijnse H. Mis</i>
13^e zondag door het jaar				
Zaterdag	27 jun	08.30 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
		19.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Cantors
		19.00 uur	Sint Petrus' Banden Macharen	
Zondag	28 jun	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Parochiekoor
		10.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	<i>Afsluiting Familie Catechese - Les Chanteurs de St. Gerard</i>
		12.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	<i>Tridentijnse H. Mis</i>
		12.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	<i>Spaanse Mis</i>
14^e zondag door het jaar				
Zaterdag	4 jul	08.30 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
		19.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
Zondag	5 jul	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Parochiekoor
		10.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Greroriaanse Schola
		12.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	<i>Tridentijnse H. Mis</i>
15^e zondag door het jaar				
Zaterdag	11 jul	08.30 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
		19.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Cantors
		19.00 uur	Sint Petrus' Banden Macharen	
Zondag	12 jul	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Parochiekoor
		10.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	<i>Familie Catechese - Herenkoor</i>
		12.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	<i>Tridentijnse H. Mis</i>
16^e zondag door het jaar				
Zaterdag	18 jul	08.30 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
		19.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
Zondag	19 jul	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Parochiekoor
		10.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
		12.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	<i>Tridentijnse H. Mis</i>

17 ^e zondag door het jaar				
Zaterdag	25 jul	08.30 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
		19.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Cantors
		19.00 uur	Sint Petrus' Banden Macharen	
Zondag	26 jul	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Parochiekoor
		10.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Duo
		12.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Tridentijnse H. Mis
		17.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Spaanse Mis
18 ^e zondag door het jaar				
Zaterdag	1 aug	08.30 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
		19.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
Zondag	2 aug	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Parochiekoor
		10.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
		12.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Tridentijnse H. Mis
19 ^e zondag door het jaar				
Zaterdag	8 aug	08.30 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
		19.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Cantors
		19.00 uur	Sint Petrus' Banden Macharen	
Zondag	9 aug	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Parochiekoor
		10.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
		12.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Tridentijnse H. Mis
		17.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Spaanse Mis
Maria ten Hemelopneming				
Zaterdag	15 aug	08.30 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
		19.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
		19.00 uur	Sint Petrus' Banden Macharen	
20 ^e zondag door het jaar				
Zondag	16 aug	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Ensemble
		10.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
		12.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Tridentijnse H. Mis
21 ^e zondag door het jaar				
Zaterdag	22 aug	08.30 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	
		19.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Cantors afsluiting
		19.00 uur	Sint Petrus' Banden Macharen	
Zondag	23 aug	09.30 uur	Sint Willibrordus Berghem	Parochiekoor
		10.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Afsluiting Familie Catechese - Les Chanteurs de St. Gerard
		12.00 uur	M.O.O. Grote Kerk Oss	Tridentijnse H. Mis

Uitgeleide gedaan vanuit onze Willibrordus Parochie

Naam overledenen:

† Johan van den Heuvel
 † Jos Broeksteeg
 † Tinie Coolen
 † Els van Erp-Hoffman
 † Frans van Dinther,
 † Piet Molle
 † Gerard Walboomers
 † Riki Libbers-van Engelen

Leeftijd

90 jaar
 78 jaar
 81 jaar
 75 jaar
 88 jaar
 90 jaar
 90 jaar
 96 jaar

Start rondleiding én torenbeklimming Grote Kerk 2026

De "Vrienden van de Grote Kerk" bieden van april tot en met juli weer de mogelijkheid om onder leiding van een gids de Grote Kerk uit 1859 te bezoeken en de bijbehorende toren van 58 meter hoogte te beklimmen. Dit is nog steeds het hoogste punt van Oss. Het is een mooie ervaring om deze beklimming te ondernemen, te genieten van de mooie verhalen en het uitzicht over Oss en verre omgeving.

De rondleidingen door de Grote Kerk (M.O.O.), pastorietauin én torenbeklimmingen vinden plaats op de zaterdagen: 25 april, 09 en 23 mei, 06 en 20 juni, 04 en 18 juli 2026. Elke keer wordt er om 13.00 uur gestart onder de toren van de Grote Kerk te Oss.

Aanmelden is mogelijk door een e-mail te sturen naar: gotojj@outlook.com met vermelding van naam, aantal personen, datum van beklimming en telefoonnummer.

Voor groepen zijn ook andere tijden én data mogelijk, mits de groep groter is dan 8 personen (*kinderen vanaf 7 jaar*). Na ontvangst van uw mail, krijgt u een bevestiging met alle informatie betreft de rondleiding en beklimming.



ZALIG PASEN

