



Oss, mei 2020

Geef om uw kerk

Beste parochiaan,

We leven in een vreemde tijd. Een tijd die niemand had verwacht of voorzien. Als een dief in de nacht is het Coronavirus, gekomen en heeft ons bestolen. Waarvan? Onze gezondheid, ons leven en ook onze vrijheid hebben we moeten prijsgeven en dat is ons al lang niet meer overkomen.

Opeens wordt duidelijk gemaakt wat solidariteit betekent en ook wat het samen delen en kunnen vieren voor belang hebben. Als iets niet meer mag of niet meer kan, besef je de waarde van vrijheid en de waarde van het leven. Je realiseert je ook hoe kostbaar het is om je geloof te kunnen vieren en uiten, dat er een mogelijkheid is om samen te kunnen komen en het Brood met elkaar te delen, te bidden, het Woord te beluisteren en te zorgen dat niemand iets tekort komt. Dat te doen wat de eerste leerlingen al deden (*Handelingen 2,44 t/m 47*). *“Allen die het geloof hadden aangenomen, waren eensgezind en bezaten alles gemeenschappelijk; ze waren gewoon hun bezittingen en goederen te verkopen en die onder allen te verdelen naar ieders behoefte. Dagelijks bezochten ze de tempel, braken het brood in een of ander huis, genoten samen van hun voedsel in blijdschap en eenvoud van het hart, loofden God en stonden bij het hele volk in de gunst.”*

Het feit dat er een kerk staat vonden wij maar heel *gewoon*. Wij vonden het maar heel *gewoon* dat we daar konden zijn om ons kind te laten dopen of om het afscheid van een familielid of vriend te vieren. *Gewoon* het verdriet en het leven met elkaar te delen. Heel *gewoon* was het totdat het virus kwam om alles wat we *gewoon* vonden ondersteboven te gooien. Hoe zal het straks zijn als alles weer *gewoon* is?

Een paar dingen zijn zeker. Het zal niet meer hetzelfde zijn als het was. Ook heel zeker is, dat wij als geloofsgemeenschap, als katholieken er wel voor elkaar willen zijn en dat we willen dat we kunnen blijven vieren en delen.

En daarbij hebben we uw hulp hard nodig want ook de kerk als organisatie, als gemeenschap heeft te lijden onder het virus en ja, ook financieel, dat hoeft ik u niet uit te leggen.

Daarom vraag ik u, geef om uw kerk en geef gul zodat we onze kerkgebouwen kunnen blijven gebruiken waarvoor ze gebouwd zijn. Huis van God, waar mensenkinderen bij elkaar komen om het geloof te vieren en om te groeien in de liefde tot God en de naaste.

Geef om uw kerk, geef voor uw kerk.

Sidney van den Bergh
Penningmeester

N.B. Informatie over betaalmogelijkheden vindt u op de achterzijde van deze brief